

Thánh-Kinh Báo

Ngó ngoài cửa sổ Biên-tập

TIẾNG VANG THẾ-SỰ

NHÌN qua cửa sổ biên-tập, xét xem tình-trạng hiện-thời, ta nhận-biết nhơn-loại tự-nhiên muôn theo gót kẻ dắt-dẫn mình và bắt-chước người mình mến-chuộng. Kìa, con trẻ ngày-thơ dễ chịu ảnh-hưởng của hoàn-cảnh, phản-chiếu mọi đều mắt thấy tai nghe. Nhơn đó, lầm khi ta tự hỏi rằng di-truyền và hoàn-cảnh cái nào uốn-nắn tâm-tình mạnh hơn? Hùa với đoàn đông, chiếu theo thế-tục, nào có khác con thuyền gió thuận, buồm xuôi? Nhưng ta cần dốc chí trượng-phu, bền lòng can-dảm để vâng-theo tưống-lịnh oai-nghiêm: «Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình» (Rô 12:2).

CHÈO NGƯỢC TRÀO ĐỜI

SAO không nên theo thói-tục trần-gian? Vì phần nhiều hờ-hoại, xấu-xa, con của kiêu-căng, ich-kỷ, là bông-trái xác-thịt muôn đời chống-nghịch Thần-Linh. Vâng, Phao-lô đã chỉ mặt gọi tên những thói dơ-tục bẩn đời này: «Ấy là gian-dâm, ô-uế, buông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-dấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-dảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn uống» (Ga 5: 19-21). Đó, vực tội gớm-ghê mà kẻ thanh-liêm mong thoát. Liếc mắt nhìn khắp hương-thòn thành-thị, độc-giả sẽ thấy mọi tội kia công-nhiên phá-hủy linh-hồn, thân-thể chúng-sanh. Ngoảnh mặt nhìn thời-đại đã qua, nầy, Đa-ni-ên treo cao gương sáng: «...Quyết-định trong lòng rằng không chịu ô-uế bởi đồ ngon...và rượu...uống» (Đa 1:8).

PHẢN-CHIẾU VINH-QUANG

MUỐN thoát trần-tục, phải làm thế nào? Phép lạ ấy chỉ xảy ra khi tin-đồ dâng trọn mình cho Chúa để Ngài đổi mới tâm-thần. Một nhà trứ-thuật trứ-danh đã nói: «Ai nấy là gương phản-chiếu phần đời dĩ-vãng.» Tánh-bẠnh ta phản-chiếu xã-hội và gia-dình ta luôn với nhà trường ta theo-đuổi, sách-vở ta giỏi-mài. Vậy, Phao-lô nói: «Chúng ta ai nấy đều để mặt trần phản-chiếu vinh-hiền Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh-tượng Ngài...» (II Cô 3:18—theo bản khác).

Trong hành-vi cử-chỉ, ta phản-chiếu mọi ảnh-hưởng quan-hệ đến đời mình. Cũng một lẽ ấy, vừa khi qui gối cùi đầu làm tội Đấng Christ, ta liền phản-chiếu vinh-hiền, tức là bỗn-tánh Ngài; vì theo luật tự-nhiên, ta nên giống

kế minh-tòn-súng, kính-mến. Đì-dứng đoan-trang, nói-năng hiền-hậu, tánh-nết êm-ái nhu-mì, thiếu-nữ kia được mọi người mến-chuộng. Trước ngực cò lủng-lẳng một giày ảnh, ít ai được phép mở xem. Nhưng bữa nọ, một bạn thân được thỏa lòng tọc-mạch và thấy đề câu : «Ngài là Đáng tôi không thấy, mà yêu-mến» (I Phie 1:8). Đó, bí-quyết cuộc đời cao-thượng của cò !



ĐỀN THIỀNG CHRIST NGƯ

SỰ mẫu-nhiệm đã giấu-kín trải qua các đời các kiếp..., nghĩa là Đáng Christ ở trong anh em là sự trông-cậy về vinh-hiền» (Cô 1:26, 27). Đối với ta, lẽ dạo này phải thành sự thực. Nếu đền thánh trong noi thâm-nghiêm của cõi lòng có Đáng Christ ngự làm Vua, làm Chúa, thì cách cư-xử sẽ «hóa nên cũng một ảnh-tượng Ngài.» Nhiều bậc hiền-triết thiết-lập cương-thường cao-xa làm mực-thước cho cuộc đời công-cộng. Ý đó không phải là không tốt, nhưng không quyền giúp người thực-hành, lửa xe nước gáo, phỏng có công-hiệu gì không? Ông Finney nói : «Có ba hạng người : Một hạng gắng sức sửa mình, ví như con thuyền lên xuống không chừng, vì chèo giòng nước ngược. Một hạng muôn nhờ tài riêng gày địa-vị cao trong xã-hội, ví như thuyền nhẹ giương buồm theo gió, vì hoàn-cảnh giúp họ tẩn-tới vui-vẻ hoặc khiến họ thất-bại buồn-rầu. Một hạng mở cửa lòng rước Đức Thánh-Linh và Đáng Christ, ví như tàu máy đi mau đến bờ bến xa-xa, không kể sóng thét bão gầm hoặc biển yên gió lặng.»



ĐỒI NẺO TRỌN-LÀNH

TÍN-ĐỒ đã được hóa nên giống hình-ảnh Chúa, ắt sẽ trừ những tật xấu trên kia. Họ hết thích chiểu theo phong-tục trần-gian. Đối với họ, sự đời mất vẻ yêu-kiều, mỹ-lệ. Họ ghê-t้อม và tránh xa, vẩn máy nước trong tẩy sạch khỏi luồng tư-tưởng. Họ ưa suy-nghĩ đến «đều chi chon-thật, đều chi đáng-tòn, đều chi công-bình, đều chi thanh-sạch, đều chi đáng yêu-chuộng, đều chi có tiếng-tốt, đều chi có nhơn-đức đáng khen» (Phil. 4:8). Trải bước thiêng-liêng, họ học hiểu ý-chỉ Chúa hoàn-toàn, cao-thượng dường bao! Ngài đã dựng nên loài người theo ảnh-tượng mình mà trước-ao họ sống trong không-kí yêu-thương, vui-mừng, yên-ồn. Rắn đầu cứng cổ, loài người làm trái mạng Ngài; bởi vậy, cõi đời thành sân khấu diễn tuồng bi-thảm. Nguyễn độc-giả nhận kỹ nẻo đạo-đức dễ đi, miễn ta dàng trọn tâm-thần để được ngày càng biến-hóa, nghĩa là để nhận tâm-thần mới thích làm theo lề thanh-liêm.

Giót tay lèn, hời người có thể tự mình biến-cải! Chẳng ai. Phải nhờ Chúa thay lòng đổi dạ, song tin-đồ cũng dự một phần to. Gương ơi, phản-chiểu được chẳng, nếu bị vái den phủ mặt? Cũng vậy, mở hồn rước Christ, phó mạng phục Ngài, nhờ huyết lau-chùi tội-ác, ta mới hay rời vinh-quang Đức Chúa Jèsus. Nguyễn độc-giả được từng-trải vể-vang dường ấy.— T. K. B.

CÙNG CÁC CHỊ EM TRONG HỘI-THÁNH!

TRƯỚC mặt Chúa, chúng ta đều có trách-nhiệm ngang nhau. Thế thi, trong công-việc thiêng-liêng, chị em há chẳng nên cùng bồn-báo ghê vai chung gánh? Dòm biết ý đó, một vài chị em cũng đã rung chưởng trong mục «Ngôi sao

gia-dinh.» Song, «một cây đứng chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!» Vậy, bồn-báo mong rằng Chúa sẽ vùa-giúp nhiều chị em bồn-hội rán súc làm bài để đăng vào mục «Ngôi sao gia-dinh,» thi vui lắm. Xin cảm ơn trước.— T. K. B.



Lời Sông đỗn vang

TÔI PHẢI LÀM CHI CHO ĐƯỢC CỨU-RỒI?

(Sứ-đồ 16: 25-34)

MỤC-SƯ ÔNG-VĂN-HUYỀN, GIÁO-SƯ TRƯỜNG KINH-THÀNH, TOURANE

“TÔI phải làm chi cho được cứu-rồi?” (câu 30), là một câu hỏi rất vẫn-tắt và đơn-sơ, nhưng vẫn hàm-súc biết bao thâm-ý, dù tỏ ra cái giọng một người đương khoanh tay cúi đầu tự thú-nhận: Tôi đã không thể làm chi, đáng phải muôn tháo nới thành sầu kiếp-kiếp! Vậy hiện nay còn có dịp may này, thì tôi phải làm chi cho được cứu-rồi, dặng vào cõi trường-sanh vĩnh-phúc? Chắc bấy giờ người đề-lao kia tự cảm-biết có sự cứu-rồi; nhưng sự ấy hẳn không thể nhờ mình hoặc nhờ người đồng-hội, đồng-thuyền! Bởi «chẳng có sự cứu-rồi trong đảng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.» Ất phải có một phương-pháp rất linh-hoạt đến từ một Đang nào trọn-vẹn, phi-phàm, vượt quá cái phạm-vi nhơn-loại mới được. Nhờ sự thú-nhận đó, sau người mới hưởng được cái thứ «nhứt đường lạc đạo, thiên cổ lưu phuong.»

Hỏi dộc-giả, hãy tĩnh-biết «sóng là gởi, tháo là về» mà sớm lo cái bến sắp đến; vì hiện ta còn có dịp-liện tốt mà chọn hoặc sanh-thuyền, hoặc tử-hạm. Xin chờ tri-huờn, e một mai dòng-tổ phi-thường thoát đến, át ăn-năn không kịp! Vậy mau nối gót người đề-lao xưa mà bước đi.

I. Phải biết nghe tiếng của tôi-tớ Chúa

(Câu 28-29a)

Nếu chuyện xảy ra trong khúc sách trên đây, chỉ đến câu: «Người đề-lao giựt mình thức dậy,...bèn rút gươm, toàn giết mình» là hết, thì chư quí dộc-giả thử tưởng-tượng cho thân, linh của người đề-lao kia sẽ ra thế nào? Chắc hẳn ai ai cũng chỉ trả lời bằng hai chữ tội-nghiệp là cùng. Song may thay, giữa lúc sắp chết mà lại sống, bắt đầu ở câu: «Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng.» Cũng một lẽ ấy, đương lúc nhơn-loại sắp đắm-chìm, vì chịu không nổi với cái thảm-cảnh thuyền con giữa biển



MỤC-SƯ ÔNG-VĂN-HUYỀN

cả: gió tràn thổi mạnh, sóng khổ đưa cao. May thay, đầu tư bè hiu-quạnh, tiếp-trợ không ai, mà trên cao thoạt có tiếng kêu vang-dậy: «Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít, đã sanh cho các ngươi một Đang Cứu-thế, là Christ, là Chúa» (Lu-ca 2: 10-11). Vui thay, vui lạ! Nét mặt mồi buồn tanh, tái ngắt, mà trong cái tinh-tắc đồng-hồ, lại dồi ngay: sáng quắc, tươi xanh. Thật, «Đức Chúa Trời là Đang giàu lòng thương-xót, vì có lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang

khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ—Ấy là nhờ ân-điền mà anh em được cứu» (Ê-phê-sô 2: 4-5).

Tuy vật đổi sao dời, sòng bồi núi lở đã trải gần hai ngàn năm khá lâu, mà cái tiếng vang-dậy trên kia vẫn cứ vẳng-vắng truyền ra bởi các tớ thánh của Đấng giàu lòng thương-xót, nên lan-tràn ngày một thêm rộng; hiện trên năm châu, hầu hết mọi tai đều đã được nghe và đương nghe. Nhờ đó, đã có một số người khá đông được hưởng sự bình-yên vui-vẻ, không cù cảnh-ngộ thề nào, lòng mãi ôm chặt tấm hi-vọng vĩnh-sanh trường-lạc.

Hỡi chư quí độc-giả! những lúc đêm khuya canh vắng, có tầng gác tay lên trần, thử hỏi: Kiếp phù-sanh có mấy, cõi trăm năm là bao; hết kiếp nọ, qua cõi kia, ta sẽ đi đâu và sẽ ra thế nào? Muốn trả lời cho câu hỏi ấy, chỉ có hai cách: Một là nương theo cái ý «nhơn tử như đăng tiệt»⁽¹⁾ mà nói: «Rồi ta sẽ cùng cỏ cây đều mục.» Nhưng ý này không thể đứng vững được, vì ta là loài linh-thiêng hơn mọi loài động, thực-vật khác kia mà. Bằng chẳng vậy, thì lo vinh lo nhục mà chi, lo thiện lo ác mà chi? Thiết-tưởng không sanh ra làm cái thân đội trời đạp đất ở đời nõ sung-sướng hơn sao! Thế thì hơn mọi loài động, thực-vật khác ở chỗ nào? Không, quyết không phải vậy đâu. Hai là phải nói: «Có kiếp bất-diệt về sau, để hưởng hạnh-phúc lâu dài, hay là chịu sự đau-dớn chẳng hết mà thôi.»

Về lẽ ấy, biết bao thuyết xưa nay luận-giải phàn-vấn, thấy đều cùng đời chìm nổi. Ngặt vì nhiều đều khó-khăn, nên tôi không thể dẫn-giải tách-bạch ra đây được. Chỉ tóm lại một câu, thuyết thì nói mơ-mơ màng-màng; thuyết thì tiên hậu trong phản, nghe rất mâu-thuẫn. Duy có bộ Kinh-thánh mà chúng tôi đương có, và năm châu

hiện đều có, thì luận-giải rõ-ràng. Khuyên chư quí độc-giả lưu-tâm múa đọc sẽ được như-nghuyện. Tông chí, tôi xin trung-dẫn vài câu rất dễ hiểu ra đây cho quí vị rõ: «Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán» (Giăng 5: 29). Lại rằng: «Sự hoạn-nạn khổn-khổ giáng trên mọi người làm ác,... nhưng vinh-hiển tôn-trọng cùng sự bình-an cho mọi người làm lành,... Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị-nề ai đâu» (Rô-ma 2: 9-11).

Vậy dám xin khuyên chư quí độc-giả, nếu muốn biết chắc đời của mình sẽ được phước-thật, thì hãy mau mau nghe lời của Chúa đương dùng các tớ thánh Ngài hằng lớn tiếng kêu rằng: «Quả thật, quả thật, Ta (Đức Chúa Jésus tự xưng) nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán-xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống» (Giăng 5: 24).

II. Phải làm theo thánh-chỉ đã tỏ ra bởi các tớ-tớ Chúa

(câu 31-33)

Biết nghe là đều rất quan-hệ, mà biết làm lại còn quan-hệ hơn. Hiền xưa có nói: «Biết mà không làm theo, thà đừng biết còn hơn.» Thật thế, cái người không biết nghe vẫn đáng thận, nhưng cái người biết nghe mà không biết làm theo lại càng đáng thận hơn. Thánh Gia-cơ có nói rằng: «Hãy làm theo lời, chó lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khắc nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào... Chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vàng lời» (Gia-cơ 1: 22-25).

Lấy con mắt tâm-lý mà xem, thì ta đều có thể thấy và hình-dung được sự vui-mừng của người đẽ-lao đã chép trong khúc sách Sứ-dồ trên đây qui-hóa biết bao: Sau cái giờ toan tự-tử bằng

(1) Người chết rồi cũng như ngọn đèn tắt, ý nói không có gì về sau hết.

thanh gươm, lại là cái giờ dọn bàn đặt tiệc. Tại sao? Há không phải tại biết làm theo lời đã nghe Phao-lô lớn tiếng bảo cho rằng: «Hãy tin Đức Chúa Jésus thì người và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi» đó sao? Hồi chư quí độc-giả, nếu muốn chuyển họa vi phúc: đổi khóc ra cười, sầu làm vui bởi sự thắng hơn tội và sự chết, làm được mọi điều lành mình muốn, thì chỉ phải lấy lòng đơn-sơ nhận tin Jésus là Đấng đã thắng hơn tội và sự chết, đã làm được mọi sự trong mọi sự vì chúng ta.

Kìa, Phao-lô xưa vốn dòng trâm-anh, vốn người bác-học, có thể liệt vào hàng đa-văn quảng-kiến và công-bình đạo-dure theo tâm con mắt của người đời. Nhưng, sau khi biết sự sáng-suốt của Chơn-Chúa rồi, liền thô-lộ biết bao lời âu-sầu tự-trách tự-hối, đến nỗi phải thú-nhận rằng: «Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét... Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác-thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dù mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội-lỗi ở trong tôi vậy» (Rô-ma 7: 15-20). Coi đó, thì biết bao nhiêu điều tốt của Phao-lô có, mà tôi vừa mới tóm-tắt kẽ lại trên đây, chỉ dẫn ông đến cái chỗ phải đầy giọng rên-siết đương kia mà thôi. Song may thay, vì sau ông đã biết làm theo lời Chúa, cậy quyền-phép huyết báu của Jésus mà rửa sạch lòng tội trước kia, nên cái người của ông trước và sau khác hẳn như đứng vào hai thế giới tối và sáng vậy. Từ đó, lại đổi giọng vui-vẻ, cất tiếng êm-dịu rằng: «Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jésus-Christ, là Chúa chúng ta.» Vậy mới biết rằng: «Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì này là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới» (II Cô-rinh-

tô 5: 17). Thật phuớc thay! vui thay!

Thứ xét đồng tà xưa nay, lấy mắt trần mà xem, trong thế-gian này những người tốt nhứt đến đâu thì sở-chí và sở-dắc đến như PHAO-LÔ cũ là cùng. Bởi đã cùng một gốc chanh mà sanh ra, thì lớn, bé, tốt, xấu dần bề ngoài quả này có hơn quả kia, thì quả nào cũng chỉ chứa rặt chất chua mà thôi, không thể tìm ra được một chút ngọt-ngào ở trong. Vì có lời chép: «Cho nên, như bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thế thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mỗi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội...» (Rô-ma 5: 12). Nhưng may thay! «Nhờ sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jésus-Christ, Chúa chúng ta,» mà PHAO-LÔ mới đã đầy sự vui-mừng, và đã dạn-dĩ lớn tiếng khuyên mọi người trong Đấng Christ «hãy vui-mừng luôn luôn.» Hiện nay ông vẫn đương hưởng sự vui-mừng trọn-vẹn cùng Chúa ông trong nơi trời.

Hồi chư quí độc-giả, muốn biết rõ thật-sự này không? Muốn thấy nét mặt hàn-hoan của Phao-lô thế nào không? Muốn cùng ông tay bắt mặt mừng ở nơi vĩnh-sanh cực-lạc không? Xin mau mau nghe lời Đức Chúa Jésus phán: «Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ.» Vậy, phải nhận tin Đấng Phao-lô đã tin, đi đường Phao-lô đã đi, át sẽ đến chỗ Phao-lô đã đến và đương ở; lại cũng được nét mặt hàn-hàn như nét mặt Phao-lô chẳng sai. Mà kìa, bên cạnh Phao-lô chắc cũng có người đề-lao đương cùng ngồi ngợi-khen ơn Chúa và đợi tiếp-rúrê ta đó; vui-thú biết bao!

Nay giờ, tôi đã làm cho chư quí độc-giả có lẽ mồi-mệt thật, e có người như Ông-tich trong Sứ-đồ 20: 9, chờ chẳng chơi. Xin thứ quá, tôi nói có lẽ mà thôi. Nguyên Chúa ban phuớc cho chư quí độc-giả khỏi hoài còng, nhọn mấy chục phút đồng-hồ đọc bài này, sớm

được cùng người quan-hệ trong bài (Phao-lô và người đê-lao) và người viết bài này đều gặp nhau chung hướng sự vui-thú siêu-trần từ nay đến đời đời. Vậy kíp hỏi: «Tôi phải làm

chỉ cho được cứu-rỗi?» rồi mau mau nghe và làm theo câu trả lời bởi tội-tớ Chúa lớn tiếng đương mời: «Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi.» Amen.

♦ ♦

Giải-đáp-nghi-đề

GẶP GIAN-TRUÂN, NÊN KÊU-CẦU AI?

BUỒI chiều kia, một mục-sư đứng giảng Tin-lành tại bãi biển. Giờ đó, có độ chừng ngàn người dự-thính. Mục-sư dùng câu gốc này: «Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta: Ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta» (Thi-thiên 50: 15). Trước mặt đông người, mục-sư đương phô-bày nhiều lý-cớ tố cho thính-giả biết Đức Chúa Trời là Đáng đă có, hiện có và hẳng có đời đời, thường hay nghe tiếng kêu-cầu của mọi người, và giải-cứu họ khỏi đều gian-truân.

Khi ông đương giảng, có một thính-giả, là kẻ chẳng tin, đứng ra kích-bác, la lèn rằng: «Xin ông xếp quyền Kinh-thánh đó lại đi, tôi không biết Đức Chúa Trời nào hết, mọi việc trong đời người toàn là việc tự-nhiên, còn Đức Chúa Trời nào ai thấy được? Vậy không có Đức Chúa Trời nào hết. Lời ông giảng-giải đó toàn là mộng-ảo mơ-màng, tôi có thấy đâu được mà tin. Tôi khuyên ông tua khà lui gót trở về yên-nghỉ còn hơn, đừng giảng nữa làm chỉ cho hao hơi mệt sức!»

Dẫu người đó nói nhiều lời thô-bí, song mục-sư vẫn nhịn-nhẹ, khoan-dung, không ngừng sự giảng. Kẻ vò-tín nói chi, ông cứ giả dạng mắt ngoai tai điếc, và cứ làm bỗn-phận mình, mắt chăm đến ngàn người, không phân-biệt tay hữu và tay tả, miệng cứ truyền lời sú-mạng. Đến khi giải-tán, đồng-hồ đã ché 8 giờ; ai về nhà này,

Nhắc lại người chẳng tin kia, là một nhà y-khoa bào-chế, và là chủ một tiệm thuốc rất lớn tại kinh-thành Paris. Lúc trở về, người lầm-bầm và giận-dữ, biết mình đầu chẳng tin nào, song còn sợ kẻ khác nghe lời giảng đó mà tin chẳng. Vào nhà, người vừa ngồi xuống, thì ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa mở, có đứa gái nhỏ bước vào, bộ sơ-sệt, hai tay đưa toa mua thuốc. Thầy bào-chế này cơn giận chưa nguôi, bèn đuổi đứa nhỏ mà không thèm bán thuốc. Đứa nhỏ chắp tay và năn-nỉ rằng: «Mẹ tôi đau rất nặng, thầy thuốc cho toa gấp, nhờ ông làm ơn bán giùm. Nếu không, chắc trong đêm này mẹ tôi không còn sống nổi.» Vì toa thuốc gấp, buộc lòng phải bán. Bào-chế xong, người lấy tiền. Đứa nhỏ trở bước ra về.

Thầy thuốc đóng cửa và lo thay áo cởi giày. Song lòng người cứ phi-báng câu gốc mà mục-sư đã giảng hồi chiều đó. Ngồi ghế, mở giày, song đôi mắt người ngó chăm lên tủ thuốc. Bỗng-chúc sắc mặt lại đổi ngay, khi nãy giận đỏ tía, bày giờ như sơ-sệt mà tái xanh, tay run và chắc lưỡi. Vì người biết rằng lúc mình đi vắng, kẻ làm công ở nhà bán thuốc và để lộn-xộn những chai thuốc, không theo y chở cũ. Chủ nhà thuốc này đã bán thuốc lâu năm rồi, ý mình quen chở để đâu là thuốc gì, không cần xem nhãn dán ngoài chai, cũng có thể lấy nhằm thử thuốc. Song, bởi sự lộn mấy chai thuốc đó,

người đã bào-chế cho đứa gái nhỏ hồi nãy một chai thuốc độc. Lúc bấy giờ, thầy thuốc không tin kia sợ-hãi, bối-rối quá chừng. Không biết nhà đứa nhỏ ở đâu, và cũng vô-ý, nên không coi thầy thuốc nào đã cho toa thuốc đó.

Trời càng tối càng khuya, há dễ hỏi khắp thành Paris cho biết ai là người đòn-bà đau nặng đó? Ngồi đứng không yên, tưởng có lẽ đứa nhỏ đã đem thuốc về đến nhà rồi, người bệnh nặng chắc đã uống vô rồi. Cha chả, thuốc độc uống vào, làm sao sống được! Người bệnh sẽ chết. Thầy thuốc đến khám, thấy ta bán thuốc không đúng theo toa, sáng ngày chắc ông cò sẽ đòi ta đến mà phạt và đóng cửa nhà thuốc ta lại. Nguy-hiem quá chừng! gian-truân quá đỗi! Ai có thể cứu ta? Thể nào ta thoát khỏi luật hình được?

Đang lúc trí đảo-đIÊN, lòng kinh-hãi, thì người lại sực nhớ rằng hồi chiều mục-sư đó đã giảng: **Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta: Ta sẽ giải-cứu ngươi, rồi ngươi sẽ ngợi-khen ta.** Vậy ta khá kêu-cầu Đức Chúa Trời. Nếu có Ngài, chắc Ngài sẽ giải-cứu ta; bằng không, thì ta đành chịu bó tay trong cơn thất-vọng. Vừa suy-nghĩ, người liền quì xuống tại chỗ ghế ngồi, đôi mắt nhắm lại, tâm-thần yên-tịnh; lòng mở ra, nói rằng: «Lạy Chúa, nếu Ngài có, xin giải-cứu tôi khỏi đều gian-truân, rồi tôi sẽ ngợi-khen Ngài.» Đoạn, người cứ quì chỉnh-tề, không cho rục-rịch, dường như cố quyết tròng-dợi sự trả lời.

SỰ CỨU-RỒI TRONG ĐỜI CỰU-ƯỚC THẾ NÀO?

Hỏi: A-dam và È-va có được cứu-rồi không? Và được rồi thế nào? Người Giu-đa phải nhờ thầy tế-lễ thượng-phẩm làm lê chuộc tội hay nhờ cách nào mà được rồi?

Dáp: Thiết-tưởng A-dam và È-va chắc được rồi cả, dầu không có chứng-cớ rõ-ràng. Vì, Chúa đã phán quyết rằng ngày nào hai người phạm tội thì sẽ phải chết. Song lại thấy chép rằng Chúa «lấy da thú kết thành áo dài cho

Một chặp, lại nghe tiếng gỗ cửa, người tưởng ai đến mua thuốc nữa, nên không thèm lên tiếng. Ngoài cửa cứ gỗ thêm hoài, người chủ buộc lòng đứng dậy, chạy ra hỏi ai, rồi với tay mở cửa. **Đứa gái** mua thuốc hồi nãy lững-thững bước vào, bộ run lập-cập, thưa rằng: «Nhờ ông tha lỗi cho tôi, và làm ơn bào-chế cho tôi một chai thuốc khác, vì ông đã làm ơn lần thứ nhứt rồi, song rủi, tôi về tới nhà, vừa với tay mở cửa, thì trật rớt bể chai thuốc nát tan. Xin ông lấy lòng tử-tế, bán cho tôi lần thứ hai nữa, bao nhiêu cũng được. Nếu không, chắc mẹ tôi phải chết ngay.»

Bấy giờ thầy thuốc ta vừa mừng vừa run, tay lấy toa, miệng mời con nhỏ ngồi ghế, lật-đặt xem theo toa, bào-chế một chai thuốc khác, đưa cho con nhỏ. Lần sau này đứa nhỏ trả tiền, người không lấy, lại còn đưa nó ra tới cửa, coi bộ vui-vẻ lắm. Rồi đó thầy thuốc đóng cửa lại, liền quì gối xuống chỗ hồi nãy mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, và tạ ơn Ngài nữa. Từ đó, người hết lòng tôn-kính danh Chúa, cả đời sống vâng-phục và thờ-phượng Ngài. Ông ấy lại luôn làm chứng Đức Chúa Trời là **Đáng hằng có, hằng còn.**

Hồi qui độc-giả yêu-dấu! Đức Chúa Trời chẳng ở cách xa mỗi một người trong chúng ta. Ngài đã phán rằng: «Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta: ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta.» Vậy ta hãy kêu-cầu danh Chúa trong ngày gian-truân, thì sẽ được cứu.—*Huỳnh-minh-Ý.*

vợ chồng A-dam, và mặc lấy cho» (Sáng 3:21). Vậy da dùng đó chắc là da con thú đã giết làm cửa-lê chuộc tội. Về sự cứu-rồi dưới đời luật-pháp, tác-giả thơ Hè-bo-ro dạy rõ: các cửa-lê đó không thể cất tội-lỗi, nhưng chỉ cửa-lê trọn-vẹn mà Chúa Jèsus sẽ làm trên núi Gô-gò-tha mới chuộc tội được (Hè 10:1-4). Vậy, các thánh-đồ Cứu-trúc đã nhờ àn-điển đến bởi đức-tin mà được cứu-rồi cũng như ta bây giờ.



LIÊN NHÀNH, CHẮP CÁNH!

Dắt tay ra đứng giữa trời,
Song-song đôi mặt, một lời định-ninh.
Trăm năm tạc chữ chung-tình;
Hoa tàn, trăng khuyết, còn mình với ta.
Duyên đắm-thắm, nghĩa mặn-mà,
Trồng cây lạc-thú rướm-rà, xanh-tươi.
Cùng nhau chung khóc, chia cười.

TÔI xin tả rõ tánh-tình người tôi
ước-ao làm bạn trăm năm để cùng
tôi chia bùi xẻ ngọt, sánh vai đi bước
đường đời — bước
đường dẫn đến miền
yên-vui muôn thuở.

Được đặc-àn làm
con của người tin
theo Đáng Christ,
tôi, từ lúc nhỏ-dại
ngày-thơ, đã được
gỗ-i-nhùn ơ-n-
phước. Cũng như
nhiều giáo-hữu
thanh-niên, tôi học
hiểu lời Ngài phán-
dạy: «Các người
không có thể làm
tôi Đức Chúa Trời,
lại làm tôi Ma-mòn
nữa» (Ma 6: 24).

Vậy, nếu ta quyết-định hầu việc Đức
Chúa Trời, nghĩa là hằng ngày vâng-
giữ khoản tóm-tắt luật-pháp Ngài,—
hết lòng kính-mến Đức Chúa Trời và
yêu-thương đồng-loại, — thì tự-nhiên
phải tuốt kiêm hi-sinh, trừ ma vị-kỷ.
Ấy bởi vắng-vắng bên tai ta, vẫn có
lời Phao-lô dặn-bảo: «Chẳng có người
nào trong chúng ta vì chính mình mà
sống» (Rô 14: 7). Cũng phải trông-
mong truyền sự sống Đức Chúa Trời
ban cho mình, và ước-ao tò cách Ngài

yêu-thương mình bởi sai Đáng Christ
xuống trần-gian.

Được như vậy, thì đối với ta, cuộc
đời chẳng phải là
những cảnh vui,
buồn, sướng, khổ,
những tiếng cười,
khóc, reo, than, rút
cục chỉ là hư-vô, ảo-
mộng. Ta lại dễ
hiểu rằng ai không
nhắm mục-dịch cao-
thượng, nấy chỉ theo
cách thô-bỉ mà lạm-
hưởng cuộc đời.
Họ cho cõi trần là
một câu hỏi vò-lận.

Muốn giữ vẹn sự
sống Đức Chúa Trời
ban-phú và tình yêu
Ngài đối với mình,

tôi cảm-biết phương-pháp tốt nhứt là
bước vào vòng gia-thất. Theo ý-kiến
tôi, kỳ tho-ấu làm khuôn nắn tuổi cắp-
kê, nghĩa là cách ăn nết ở suốt đời
đều do gia-đình dạy theo đạo Chúa.

Để lập gia-đình, tôi ước-ao gặp người
bạn trăm năm không coi cuộc hôn-
nhơn như đũa có đôi, như cành-ngò
mà ma vị-kỷ kéo vào, song như bồn-
phận tối-cao mà tín-đồ nam nữ thanh-
niên đáng phải đề lòng suy-xét.

Cuộc hôn-nhơn chẳng nhứng là sự

CHIM khôn đậu nóc nhà quan.
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan
tim chồng.» Đó, vấn-dề hôn-nhơn
quan-trọng đường bao! Vì nó là
nền-tảng của gia-đình. Tiếc thay,
sự xu-hướng về vật-chất và tư-
dục đã chôn-vùi đạo-nghĩa cao-
siêu, phô-diễn lầm trò thám-dạm,
đến nỗi làm một cớ xui nhiều bạn
trẻ muốn thờ chủ-nghĩa độc-thân.
Không nỡ ngồi nhìn cái trào-
lưu ấy ngày một lan-tràn, bồn-
báo xin thuật bài này của một
chàng thanh-niên, hai mươi sáu
tuổi, đã tò-bày trên một tạp-chí
Pháp. Vậy mong những ai gần
dụng gia-đình đừng nên bỏ qua.

kết-hiệp thàn-thề, song cũng là sự kết-hiệp linh-hồn và tâm-thần. Vợ chồng có hoàn-toàn tin-cậy Đức Chúa Trời và tin-cậy lẫn nhau, thì sự kết-hiệp đó mới lâu-dài bền-vững.

Một khi quì trước Chơn-Thần, nặng lời hứa-nguyệt, cặp uyên-tương thật lòng tin đạo phải theo ý Đức Chúa Trời phán-đoán mà thận-trọng cẩn-nhắc trách-nhiệm mình cam-đoán với Ngài, với nhau và với con-cái. Há phải chuyện choi, sự ghé vai gánh nặng lời thề trời tan, đất vỡ, vẫn cùng nhau giữ tấm tình chung? Khúc đòn trì-âm lầm khi không véo-von, thánh-thót, chẳng qua tại vợ chồng không muốn hoặc không đủ súc giữ vẹn lời thệ-hải minh-sơn.

Không đơn-sơ và nói quá sự thực, đó là hai khuyết-điểm tai-hại nhứt. Người ta thường lo về mình có nǎo hơn lo về mình là thế nào.

Khách quẫn-thoa nên nhớ kỹ rằng bọn thiếu-niên thật tin Đáng Christ không lựa ai làm bạn trăm năm vì nấy thoa son, giồi phấn, quấn ngọc, đeo vàng, lăn-lộn theo thời-trang kỳ-cục. Nhưng họ đồng-thinh với bà Marguerite de Schlumberger mà rằng: «Của hồi-môn cao-quí nhứt là linh-hồn ngay-thẳng và tấm lòng trong-sạch.» Vả, thánh Phi-e-ro cũng dạy: «Sự trang-súc bẽ trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng» (I Phi-e-ro 3:4).

Gốc cày lạc-thú gia-đinh phần nhiều được nuôi bằng tánh thật-thà của cặp uyên-tương đối với nhau từ trước khi nêu nghĩa vợ chồng. Tôi ước-ao sẽ cùng vợ hưởng sự vui-mừng chơn-thật và thanh-khiết của cuộc hòn-nhơn; sự vui-mừng này sẽ biến thành tình yêu-thương con-cái mà chúng tôi cầu-xin Đức Chúa Trời ban cho, bởi biết con-cái là phần thưởng và mào triều-thiền Ngài đội trên đầu kẻ kính-mến Ngài.

Vậy, mong người bạn trăm năm của tôi là ngòi sao rực-rỡ chiếu-rọi gia-đinh đang khi vợ chồng hằng ngày làm trọn những chức-vụ đầu nhỏ-mọn nhứt.

Hơn hết mọi sự, tôi ước-ao nàng không những có danh-hiệu tín-đồ, song cũng có lòng đạo và đức-tín vững-vàng, ngõ hầu đương lúc cùng nhau chèo thuyền tình-nghĩa, vượt biển hồng-trần, vợ chồng thẳng được gió gầm, sóng thét, bởi tha-thú lắn nhau theo như sú-đồ Phao-lô khuyên-giục (coi Cô 3:13), và bởi biết «mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời» (Rô 8:28).

Tôi muốn nàng thấy trong tôi tâm-tình Đáng Christ mà tôi ước-ao cũng thấy trong nàng. Quả thật, súc người yếu-đuối, nhưng còn có súc Đáng Toàn-nắng. Nếu sự sống Đáng Christ là trung-tâm động-lực cho đạo vợ chồng, thì cụm hoa ân-ái mới ngày càng ngào-ngạt.

Ví bằng mạnh-bạo đồng-thinh nói với Giò-suê: «Ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va» (Giò-suê 24:15), thì theo tư-cách gia-chủ, tôi có trách-nhiệm và bồn-phận lớn hơn. Ông Edmond de Pressensé nói rằng: «Người cha quì gối mà hành chức tế-lễ cao-thượng và cảm-động hơn hết: ông càng hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, càng khiến người nhà kính-trọng.»

Nguyện chúng ta có tinh-thần đầu-phục Đức Chúa Trời, là Đáng ban mọi ân-diễn và giúp-dỗ ta gày-dụng những gia-đinh hiệp với đạo Tin-lành; trong những gia-đinh ấy, sẽ nảy các nguyên-tắc của tình yêu-thương chơn-chánh, ngõ hầu Đức Chúa Trời được vinh-hiển ở thế-gian này.—T. K. B. thuật.

♦ ♦ ♦ BIỀN RỘNG YÊU-THƯƠNG !

YÊU-THƯƠNG là sự tối-cao, tôi không thể mô-tả được; nhưng cũng không tin rằng con cá nhỏ xíu bơi-lặn trong biển mênh-minh mà phải lầm-bầm vì nước sâu không đáy. Về phần tôi cũng vậy, bèn mồ-mả ngăn-cách đời này và đời sau, tôi không thể hiểu thấu được tình yêu-thương, mặc dầu tôi đã lấy tài hèn-mọn mà giảng-giải về tình đó.—R. H.

ĐẾN KỲ MÃN NGUYỆT KHAI HOA

NGUỒI làm vườn ra công vun tưới cây-cối, chỉ mong chóng đến ngày được hái trái ngọt, hoa thơm. Cũng vậy, người sản-phụ, chín tháng mười ngày, kiêng-khem gìn-giữ, đối với cái thai nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ mong chóng đến kỳ hoa khai nguyệt mãn.

Đến ngày sắp hái quả, các bà nên cẩn-thận, chó đi chơi xa. Thấy trong người hơi khác một tí, hoặc đau bụng, hoặc chóng mặt, nhức đầu, thì nên đến ngay nhà thương hoặc nhà hộ-sanh để cho người ta khám-xét. Ta chó nên chèn-mảng, vì sanh-sản là một việc rất hè-trọng.

Nhiều bà vì e-lệ thận-thùng, không dám vào nhà thương hoặc nhà hộ-sanh, đến lúc gần trớ dạ, bèn cho đi mời các bà đỡ không có bằng-cấp đến đỡ cho mình. Các bà đỡ đó thường không theo đúng phép vệ-sanh, nhiều khi xảy ra những sự rất nguy-hiểm.

Ở nơi thôn-quê, ta thường thấy nhiều bà đỡ dùng những con dao bắn,

mảnh nứa sắc, đẽ cắt rún cho đứa bé. Các bà đó có dùng đầu đến những kéo đũa hơ lửa hoặc ngâm nước sôi (*ciseaux stérilisés*), nên trẻ con nhiều đứa mắc bệnh phong rút (*tétanos*).

Khi làm sản, ta chó nên vì tiếc tiền hoặc vì e-lệ mà không dám vào nhà thương. Chịu tốn một lúc còn hơn mang bệnh suốt đời.

Ở cũ đã chẳng theo phép vệ-sanh gì cả, lại còn tin nhảm, theo xẳng: nào là chạm giờ, nào là giờ xấu, có nuôi cùng không sống được. In sâu vào óc những lời dị-doan đó, nhiều bà thành ra thất-vọng, nuôi con chèn-mảng thorer. Con hơi sốt, không tìm thầy chạy thuốc, chỉ tàn hương nước thải, làm cho đứa trẻ vò-tội có khi chết oan !

Chị em ta là nữ tín-đồ, đứng nên bắt chước thế-gian mà mắc vào vòng mê-tín đó; song nên cầu Chúa vùa-giúp, làm hết bồn-phận, hầu cho mẹ tròn con vuông, để mão triều-thiên Chúa Jésus được thêm nhiều viên ngọc quý.

—Bà Bảo-Lan.

KHEN-NGỌI CHƠN-THẦN !

Ngợi-khen tài Đấng Chơn-Thần
Dựng nên vũ-trụ, lại phân đêm ngày,
Mặt trăng mát-mẻ tốt thay, (Sáng 1 : 1-5),
Mặt trời luân-chuyển xưa nay vẫn-còn.
(Truyền 1 : 4-5).

Tiếc thay, nhơn-thế chẳng khôn,
Vàng lòi ma-quỷ, làm con ác-thần,
Chẳng ai đáng bậc thiện-nhân, (Giăng 8 : 41),
Cho nên phải chết mười phần đắng-cay !
(Rô 3 : 12; 6 : 23).

Tấm lòng Thiên-phụ rộng thay !
Hứa ban Thánh-tử xuống ngay cõi đời.
Đến kỳ, ứng-nghiệm như lời, (Èsai 9 : 5).
JÊ-SUS giảng-thế, cứu người, giúp dân.
Quả rằng Chơn-Chúa đầy ân, (Ga 4 : 4, 5).
Vì thương nhơn-loại, liều thân phó mình,
Cánh trần khô-sở linh-dinh, (Lu 9 : 58),
Băm ba năm, chẳng hiền-vinh lúc nào.
Kia, lời Kinh-thánh đã rao : (Phi 2 : 21-24).
Đóng đinh, Chúa chịu biết bao thảm-phiền !
Chết rồi, rồi được chôn liền, (Lu 23 : 33).
Ba ngày sống lại, quả-nhiên như lời.
(Lu 24 : 17).

Thinh-linh hiển-hiện nhiều nơi, (Gi 20 : 19-22),
Bốn mươi ngày trọn, đạo chơi cõi trần;
Dặn-dò môn-đệ ân-cần : (Sứ 1 : 3);
Đem truyền thánh-đạo, muôn dân thế-đồ.
Bảo rằng : Ở chốn thành-đô, (Ma 28 : 19-20).
Chờ đều Cha hứa ban cho phép-quyền.
(Sứ 1 : 4).

Giả môn-đệ, Ngài thăng-thiên, (Sứ 1 : 9-11).
Vào nơi chí-thánh, ngồi yên kêu-nài.
Tình thương nào có phụ ai, (Hê 8 : 1; 7 : 25).
Phước ban cho kẻ hôm mai kiêm-tim.
Môn-đồ ý hiệp, lòng tin, (Giăng 16 : 24).
Mong cho Chúa đồ quyền trên bội phần.
Rõ-ràng ai nấy được ân, (Sứ 1 : 14).
Chuyên lo truyền-giảng xa gần khắp nơi.
Tái-làm Chúa đã hứa lời, (Sứ 2 : 1-4; 1 : 8).
Làm tội trung-tín, thường thời ơn riêng.
Lại cho đồng bậc, đồng quyền, (Ma 25 : 23, 34).
Đồng cai-trị nước bình-yên, vui-vầy.
(Khải 3 : 21; Ma 19 : 28).

Khuyên nhau quyết-định từ đây
Cùng chung một tiếng: Khen thay, Chơn-
Thần ! (I Sứ 16 : 23-36).

—Lưu-văn-Mão, Ninh-bình.



ỐNG THIỀN-LÝ

HÈT xuân, sang hạ, tiết trời nóng-nực lạ thường. Ai nấy ao-ước tìm chốn nghỉ-ngơi mát-mẻ. Vậy, xin mời độc-giả dùng trí tưởng-tượng cùng tôi xuống tàu vượt biển đến nơi gió hát, suối reo, hoa cười, chim hót. Biển trời man-máy, làn sóng nhấp-nhô, con tàu dập-dờn mặt nước... Trên sân tàu, anh em dắt tay đi dạo, đăm-dăm nhìn cõi không bờ... Ủa kia, ông thuyền-trưởng đang cầm vật chi? — À, ống thiên-lý!

Nầy, chẳng ai dám táo-tạo vượt biển mà không cầm ống thiên-lý trong tay. Vì nó giúp ta xem nơi xa, ngắm tinh-tú, để biết rõ mình đương ở hướng nào, và đi đâu thì khỏi lạc. Vậy, có thể dùng ống thiên-lý làm

Thí-dụ về đức-tin.

Ông thiên-lý không kéo các vật xa đến gần, song đường như đưa lại gần ta. Người ngắm ống thiên-lý thấy được những vật tí-mù mà mắt thịt kẻ đứng cạnh mình không thấy. Đó, thí-dụ rõ ràng về đức-tin là gì và làm gì cho tín đồ. Hãy nghe Đức Chúa Trời luận về đức-tin: «Đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những đều minh đương trông-mong, là bằng-cớ của những đều minh chẳng xem thấy» (Hè 11: 1).

Hãy suy-gâm mấy chữ in ngã trên đây: sự biết chắc vững-vàng và bằng-cớ.

Nếu có đức-tin, ta có bằng-cớ về những đều minh chưa thấy: «Vì chúng

ta bước đi bởi đức-tin, chờ chặng phải bởi mắt thấy» (II Cô 5: 7).

Nếu chỉ thấy, xét và khen ống thiên-lý mà thôi, tưởng không cần nói, cũng biết chặng được ích-lợi chút nào. Phải đặt ống thiên-lý vào mắt mà ngắm-xem, mới có ích, vì sẽ nhìn được cảnh-vật xa hơn tầm mắt tự-nhiên. Đức-tin cũng vậy, chỉ bàn-luận suòng, thật uổng thì-giờ. Nhiều người vẫn hỏi:

Đức-tin là gì?

Muốn biết đức-tin, phải làm thế nào? Có đức-tin, thì ích gì chăng? Lấy đức-tin ở đâu?

Về đức-tin, óc ta vẫn-vương nhiều câu hỏi như thế. Nên biết ta tự-nhiên chẳng có đức-tin, cũng như không được àn-diễn. Vậy phải làm gì để được đức-tin? Gây đức-tin thế nào? Xin đáp: «Đức-tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đáng Christ được rao-giảng» (Rô 10: 17). Hãy nhận-biết đức-tin liên-lạc với tai nghe, và tai nghe liên-lạc với lời Chúa. Cho nên ai nghe lời Chúa, nầy được giục lòng tin. Đức-tin là tài thiêng Chúa ban cho, là tin lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh-thánh. Nhưng ta hỏi: Ai cũng có tài thiêng ấy chăng? Chắc không. «Vì chẳng phải hết thảy đều có đức-tin» (II Tê 3: 2).

Xin cử một thí-dụ nữa để cắt nghĩa rõ hơn: Hai người thủy-thủ đứng trên



Người thuyền-trưởng ngắm ống thiên-lý

sân tàu. Người này ngắm ống thiên-lý, còn người kia thì không. Người này nói :

—Tôi thấy một chiếc tàu chạy đến phía chúng ta.

—Tôi không thấy, nên không tin như thế.

—Hãy ngó qua ống thiên-lý này.

Người kia làm theo, rồi kêu :

—Ồ, lạ nhỉ ! Thật quả như lời anh nói ; tôi có thể thấy làn khói từ ống khói bay lên.

Sao người mau đổi ý như vậy ? Vì đã ngó qua ống thiên-lý, là vật không đóng được tàu, nhưng chỉ bảy-tổ tàu. Vậy, người hay tin và kẻ chẳng tin khác nhau hẳn. Kẻ vò-tín nói :

—Không có Đức Chúa Trời, không có ma-quỷ, không có đời sau, không có thiên-dàng, không có địa-ngục, không có cuộc phán-xét.

Nhưng tín-đồ nói :

—Có một Đức Chúa Trời, tôi quen-biết Ngài. Có thiên-dàng, tôi sẽ ở đó đời đời.

Sao biết ? Vì họ dùng đức-tin làm ống thiên-lý, nên hiểu-biết, cảm-giác, từng-trải, và bởi đó được vui.

Một thiệt-sự nůa quan-hệ đến ống thiên-lý, khiến nó giống như sú-mạng Tin-lành ta vẫn thích rao, mà ai cũng dùng được, bất luận chủ tàu hoặc thủy-thủ, cụ già hoặc trẻ con, đòn-ông hoặc đòn-bà. Chẳng những thế thôi, ta còn có thể kéo dài ra hoặc thu ngắn lại cho vừa súc mắt và quãng đường. Thiệt-sự này há chẳng nhắc ta nhớ lời Chúa phán trong sách Khải-huyền : «Hãy đến ! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng : Hãy đến ! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng-không» (Khải 22 : 17). Hãy đến cùng Đức Chúa Jêsus, ai cũng được Ngài tiếp-rước vui-vẻ, không phàn-biệt chi hết.

Sau-rốt ống thiên-lý có một trung-tâm, là nơi các tia sáng tụ-hop. Phải nhìn qua trung-tâm để thấy vật xa hiền-hiện ở đó, mới hay nhận-biết rõ-ràng. Vậy, đây, trung-tâm bài giảng ngắn nầy : «Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi» (Giăng 1 : 29).

Đừng tranh-luận về đức-tin. Hãy dùng nó ! Đừng bàn-bạc về cách nhìn-xem. Hãy nhìn-xem để được sống ! — *Thuật theo T. B.*

CÁI GƯƠNG VÀ KINH-THÁNH

MỘT nhà truyền-đạo kia làm quà cho bà công-chúa ngoại-dạo một cái gương. Khi bà soi gương, thấy trong gương có một cái mặt rất xấu, tức thì nổi giận, đập vỡ cái gương ra làm mây mảnh, mà la ièn rằng : «Hỡi gương ! mây đã dối ta !»

Ấy chính cũng bởi cùng một duyên-cớ đó mà rất nhiều người không muốn nghe biết về Kinh-thánh. Có kẻ nói : «Kinh-thánh là giả-hiệu.» Kẻ khác lại nói : «Kinh-thánh rất khó hiểu.» Cũng có người thì từ-chối rằng : «Tôi không có thì-giờ.» Cái lý-do của mọi lời này là chỉ tại Kinh-thánh tỏ rõ những sự dối-trá và tội-lỗi của người đời, khiến lòng khoe-khoang và kiêu-ngạo của họ

không thể chịu nổi «lẽ thật» đau-dớn ấy, nhưng là «lẽ thật» nhơn-lành tể-độ như một phương thuốc tuyệt-đối rất thần-hiệu vậy.

Song, không thể nào đập Kinh-thánh cho vỡ tan từng mảnh như đập cái gương được. Về điều này, chúng ta thật được yên-ủi. Vì hễ mỗi cuốn Kinh-thánh bị xé hay bị đốt, thì Chúa lại khiến in ra mười cuốn khác. Lời Ngài cứ còn đứng-vững mãi, trải đời nọ qua đời kia. Mà chúng ta, là kẻ lãnh mạng-linh Chúa, đi phán-phát Kinh-thánh, thế nào cũng hái được bòng thơm trái ngọt, dấu có khi phải chờ-đợi lâu năm. — *Mục-sư Dương-nhữ-Tiếp.*



CHƯƠNG THỨ SÁU

(Tiếp theo)

TỔNG-Ý

Chương này chỉ bóng về tin-đồ được rỗi, bèn tạ ơn Chúa, rước Ngài vào ngự trong lòng và thông-công với Ngài. Vì vậy, được Chúa gìn-giữ, hủy-diệt kẻ thù, trừ-bỏ tội-lỗi, và ban các ơn thiêng-liêng. Tin-đồ thật của Chúa đều từng-trải những bước như thế. Nhưng nhiều tin-đồ mất lòng kính-mến ban đầu, đến nỗi bối-rối không yên, vì Chúa lia khỏi mình. Tiếc thay!

LÒNG SỐT-SẮNG BAN ĐẦU

SAU các việc đó, Thành-lũy Linh-hồn bèn băng lòng tới trại quân triều-định, cắm-tạ THÁI-TỬ, tỏ lòng biết ơn, và hát ngợi-khen Đấng thắng-mình. Đoạn, cư-dân xin Ngài đến ngự trong Thành māi māi... Họ tâu rằng: «Bây giờ chúng tôi đã thấy Ngài, đã ngắm-xem quyền-phép Ngài, nếu Ngài lia khỏi, thì chúng tôi không chịu được và chắc chết mất. Vả, trong Thành-lũy hấy còn ít nhiêu đảng-viên Ma-Quỷ. Nếu Ngài bỏ chúng tôi, thì chúng sẽ chịu ở yên ư? Chúng há chẳng làm cho chúng tôi lại sa vào ách Ma-Quỷ?»

THÁI-TỬ đáp: «Nếu ta ngự trong Thành, thì các ngươi sẽ giúp ta làm trọn mưu-định đã suy-nghĩ nghịch cùng kẻ thù của ta và của các ngươi chăng?»

—«Tàu Chúa, chúng tôi yếu-đuối quá đỗi... Nhưng nếu chúng tôi được ánh sáng Ngài đi trước, được tình yêu-thương Ngài làm hậu-đội, và được Ngài lấy lời khuyên-bảo mà dắt-dẫn, chắc mọi sự sẽ tốt hơn. Vậy, xin Ngài ngự vào Thành-lũy; Ngài tưởng việc nào là hay thì cứ làm, nhưng xin giữ chúng tôi khỏi sa vào tội, khiến chúng tôi thành ra đầy-tớ có ích.»

THÁI-TỬ NHẬM LỜI MỜI

EM-MA-NU-ÊN bèn trả lời cách từ-ái

rằng: «Ta sẽ tới ngự trong Thành-lũy Linh-hồn.» Nghe mấy lời đó, cư-dân nức lòng vui-vẻ. Họ rải lá non hoa đẹp trên đường THÁI-TỬ và đội lính thị-vệ phải đi qua; họ trang-hoàng các phố lớn và nhà cửa. Hoàng-thành cũng được sửa-soạn làm biệt-cung (cung riêng của vua) của THÁI-TỬ. Bữa sau, THÁI-TỬ bận lễ-phục, cùng các quan hầu vào ngự tại đó, được dân-chúng hát thơ-thánh ngợi-khen và reo-hò vui-vẻ. Các nguyên-soái khác và đạo binh họ chia nhau vào nhà cư-dân.

Trăm họ nhìn xem Vua và cách ăn nết ở của Ngài mà không chán. Vậy, họ xin Ngài thường đi chơi trong Thành-lũy và cho phép họ đến gần Ngài luòn. Ngài ưng-thuận và truyền mở cửa cung-điện mỗi giờ mỗi phút.

Một bữa, EM-MA-NU-ÊN mở hội to tiệc lớn, mời cả Thành đến dự. Ngài đem của ngon vật lạ trên trời mà đai khách. Họ ăn xong một món, lại hỏi lẫn nhau: «Cái chi vậy?» Vì họ không biết là thứ gì. Âm-nhạc trời vang-dậy đang khi họ nếm đồ-ăn của thiên-sứ và uống mật ong chảy ra từ hòn Đá. Tan hội, EM-MA-NU-ÊN xướng lên một vài vấn-đề khó hiểu và giải-quyet công-việc quan-hệ đến họ. Bấy giờ, bởi ngắm-xem Vua, cư-dân biết

mọi sự bấy lâu minh khó biết. Họ thấy Ngài là phần tối-yếu của đều mà các hình-bóng bày-tỏ. Ngài là Chiên Con, Cửa-lẽ, hòn Đá, cái Cửa, Đường đi ; chính Ngài gánh-vác tội-lỗi.

Cư-dân về nhà và làm việc hằng ngày, nhưng vẫn còn tưởng đến sự-nghiệp của EM-MA-NU-ÈN ; cả đến lúc ngủ, họ cũng hát ngợi-khen Ngài.

Đoạn, EM-MA-NU-ÈN lo đào hào dắp lũy cho Thành, xây tháp trên đồn-ải để đặt máy liêng đá chở đến từ cung Vua SA-ÐAI. Ngài cũng chế-tạo một thứ máy đáng sợ và đặt trong hoàng-thành, ở giữa Thành-lũy. Máy đó do cửa Miệng mà bắn các viên đạn, không ai chống-cự nổi ; EM-MA-NU-ÈN giao nó cho nguyên-soái TIN-CÀY giữ và dùng.

TÌM BẮT ĐẢNG-VIÊN MA-QUỈ

Rồi THÁI-TỬ đòi ông Ý-MUỐN tới, cho canh-gác cửa, tháp và đồn-ải. Ngài truyền-bảo ông cách đặc-biệt rằng phải cố rình bắt hết đảng-viên Ma-Quỉ còn ẩn-núp trong Thành-lũy, và lập-túc giết đi, hoặc đem kiện trước tòa-án.

EM-MA-NU-ÈN lại đòi THÔNG-SÁNG Đại-vương đến, cho làm việc như trước và sai xây một tòa lâu-dài gần cửa Mắt. Lâu-dài đó phải giống như hình tháp để dễ chống-giữ trong lúc bất-kỳ. Rốt lại, THÁI-TỬ truyền-bảo ông mỗi ngày phải cẩn-thận đọc sách Khải-huyền để có thể làm chép-vụ cho khôn-ngoan-trung-tín. EM-MA-NU-ÈN dùng LƯƠNG-TÂM Đại-vương làm việc khác, nên bỏ ông HIẾT-BIẾT làm Chủ-bạ. Các hình-ảnh của Ma-Quỉ và đảng-viên nó đều phải hủy-diệt, cất bõ và tán ra bụi. Chỉ có ảnh-tượng Vua SA-ÐAI được ghi-tạc bằng chữ vàng ở chính giữa Thành-lũy Linh-hồn, túc là ở hoàng-thành.

Ba yếu-nhơn đảng-viên Ma-Quỉ, là hai viên Xã-trưởng CHẮNG-TÍN, MÈ-XÁC-THỊT, và quan Chủ-bạ QUÈN-ÐỀU-THIỆN, đều bị tần-nã, vây-hanh, bắt trói cách đặc-biệt. Nhiều hội-viên và trưởng-giả cũng bị tố-cáo (bảo cho quan cai-trị biết tội một người nào), truy-nã, và về sau bị quan cai-trị bắt

được. Tên chúng nó là : KHÔNG-CÓ-CHÉA, LÒNG-CÚNG, BÌNH-AN-GIẢ, TRÁI-LỄ-THẬT, CHẮNG-TIN-KÍNH, KIỀU-NGẠO, vân vân. EM-MA-NU-ÈN truyền hủy-phá các đồn-ải mà Ma-Quỉ xây-đắp. Các vật-liệu đều phải ném ra ngoài Thành. Làm hết việc đó, kề cảng lâu.

Sau rốt, Ngài truyền lệnh nhóm một tòa-án để xử các tù-phạm mà quan cai-trị đã bắt được, luôn với các tay quyền-quí trong đảng Ma-Quỉ. Bọn thứ hai này bị đoán-xét đặc-biệt hơn. Tòa xử lâu lắm. Cứ theo lời người bị-cáo cãi, thì họ vô-tội cả, vì đã hành-động bởi yêu-thương Thành và muốn cho Thành được ích-lợi. Đây, chúng tôi chỉ dẫn lời biện-luận của chú BÌNH-AN-GIẢ, là một đảng-viên Ma-Quỉ có danh-tiếng. Tờ cáo-trạng (bản chép tội để đem ra tòa xử) buộc hắn vào tội có làm việc đối-trá, hung-dữ, để khiến cho Thành-lũy bội-nghịch và không vâng lời kia thôi hối-hận, và, bởi đó, gây cho cư-dân đậm rẽ trong vòng phản-loạn Vua mình, lại luôn kéo họ xuống biển khốn-cực, hổ-thẹn càng thêm hơn.

LỜI CÃI CỦA CHÚ BÌNH-AN-GIẢ

Hắn đáp :—«Thưa các quan là người được cử đoán-xét tội, tội thật tên là BÌNH-AN, chứ chẳng phải BÌNH-AN-GIẢ ! Xin cẩn-thận tra-hỏi người chơi thân với tôi, xem tên tôi là gì. Họ sẽ đáp : «BÌNH-AN.» Tên thật tôi là thế ; tôi ăn-ở xứng-dáng với danh-hiệu mình. Tôi luôn thích yên-ồn và thiết-tưởng kẻ khác cùng tranh-tomat tôi. Bởi đó, khi thấy người làn-cận kinh-khiếp, tôi liền yên-uỷ.

«1º Vậy, lúc Thành-lũy Linh-hồn xây khỏi Vua SA-ÐAI, có một vài người hối-hận, kinh-khiếp. Thấy họ khốn-khổ như thế, tôi bèn hết sức làm cho họ yên lòng.

«2º Khi phong-tục Sô-đom thanh-hành trong Thành-lũy, nếu cư-dân bối-rối vì có nầy lẽ khác, thì tôi phản-đối, cố làm cho mọi người cảm-biết mình được tự-do hành-động cách yên-ồn toàn-vẹn theo lòng sở-thích.

«3º Khi Vua SA-ÐAI và Ma-Quỉ cùng

nhau tranh-chiến, gày cho Hồn-người đứng trong vòng kinh-khiếp và sợ phải hủy-diệt, tôi dùng phương kia cách nọ cố làm cho Thành lại được bình-an.

«Vậy, tôi vẫn là người nhơn-đức, cung-cấp bình-an cho linh-hồn bối-rối. Thưa các quan tòa, người ta đã tuyên-bố Đấng ban bình-an là đáng ngợi-khen và đáng được phuộc, nên xin các quan, là người danh-vọng trong Thành bởi có lòng công-bình chánh-trực, nhận-biết cho rằng tôi bị đuổi bắt và bỏ tù vô-có; vậy, xin truyền lệnh tha tôi và bắt kẻ vu-cáo tôi.»

Cứ theo lời bọn bị-cáo cãi, thì chúng hoàn-toàn vô-tội; chúng chứng rõ mình ăn-ở đè-mặt như thế là chánh-dáng, lại tố-cáo kẻ khác nữa!

Nhưng các chứng-tá được đòi đến làm chứng rất rõ rằng kẻ bị-cáo có phạm tội, nói dối và làm việc hung-ác. Tòa tuyên án xử-tử và truyền cho cư-dân Thành-lũy đến mai phải thi-hành.

ÔNG CHẮNG-TIN CHẠY TRỐN

Có gì xảy ra? Họ làm công-việc ấy thề nào? Chính đêm đó, CHẮNG-TIN bẻ được xiềng-xích và trốn thoát. Người đẽ-lao trình cho quan cai-trị biết. Nhiều người được phái đi tìm bắt, nhưng luống-công.

CHẮNG-TIN lang-thang quanh Thành-lũy ít lâu, rồi nhứt-định lại gặp mặt Ma-Quỷ. Có ông TRÒNG-RỒ quyết rằng mình đã thấy hắn rảo bước đi khỏi Thành-lũy, vào nơi đồng vắng. CHẮNG-TIN gặp vua mình trên đồi cao hơn cõa địa-ngục, bèn thuật cho nó biết mọi việc xảy ra trong Hồn-người từ khi EM-MA-NU-ÊN cai-trị. Hay các tin đó, Ma-Quỷ nỗi cơn căm-giận ghè-góm và thề sẽ báo-thù.

Bây giờ xin luận tiếp về Thành-lũy. Cư-dân buộc phải tự đóng đinh các đảng-viên Ma-Quỷ bị bắt trong Thành và bị lén án, tức là kẻ thù mình, vào thập-tự-giá. Nhưng khi họ hành-hình, chúng vùng-vẫy quá mạnh, đến nỗi nếu Tho-ký Vua SA-ĐAI không nghe họ kêu-cầu mà lại giúp đỡ, thì họ không

thành-công. Viên Tho-ký đặt tay trên tay họ để bồ súc cho, khiến Thành-lũy Linh-hồn có thể làm xong việc và đóng đinh kẻ kéo mình đến vòng hủy-diệt, vào thập-tự-giá.

THÁI-TỬ thỏa-mãn, vì thấy nhơn-dàn tỏ lòng vàng-phục, trung-thành, bởi làm theo mạng-lịnh Ngài, bèn thân đến Thành-lũy, lấy lời ra từ lòng mình mà yên-uỷ họ. Thành tỏ tình kính-mến Vua, bởi vàng lời. EM-MA-NU-ÊN tới ban cho Thành một băng-cớ của ân-huệ Ngài, tức là cử thêm một người dân, tên là ông TÙNG-TRẢI, làm nguyên-soái. Ông bấy lâu ở trong hoàng-thành, hầu nguyên-soái TIN-CẬY. Ông thật thông-minh, tri-tuệ, cần-thận, được đồng-bào yêu-mến; họ rất vui vì thấy ông được cất-nhắc.

Đoạn, THÁI-TỬ về cung-diện; các quan cai-trị và các trưởng-lão trong Thành cũng tới đó thờ-lạy và tạ ơn Ngài, vì Ngài đã săn-sóc, yêu-thương và gìn-giữ dân-chúng.

THÁI-TỬ BAN ĐẶC-ÂN MỚI CHO THÀNH

Nhơn dịp ấy, EM-MA-NU-ÊN cho họ biết mình gần thi-hành chiểu-chỉ ban quyền riêng cho Thành một lần nữa, và ban giao-ước mới cho cư-dân.

Ngài định ngày đọc tờ công-văn này:

«Ta là EM-MA-NU-ÊN, Vua Bình-an, Bạn Quyền-quí của Linh-hồn, ta nhơn danh Cha và ta mà lập giao-ước ban cho Thành-lũy yêu-dấu của ta.

«Thứ nhất: Ôn tha-thứ các việc không công-bình, các điều vi-pháp và các tội-lỗi mà Thành đã phạm với Cha ta, với ta, với kẻ lân-cận và với chính mình. Ôn ấy thật là trọng-vẹn, nhưng không, đòi đòi.

«Thứ hai: Ta ban cho Thành luật-pháp thánh-khiết của ta, và giao-ước ta luôn với mọi điều ở trong đó để bồ súc và yên-uỷ Thành-lũy đòi đòi.

«Thứ ba: Thành-lũy được ta lập giao-ước ban cho thế-gian cách nhưng không luôn với mọi vật ở trong đó để giúp ích Thành; Thành sẽ quản-trị thế-gian cho phải lẽ để Cha ta được vể-

vang, ta được vinh-hiển và Thành được thêm súc. Ta ban cho Thành mọi quyền-lợi trên sự sống, sự chết, các việc ngày nay và ngày sau, tức là mọi ơn riêng mà bấy lâu, chưa tinh nào, thành nào, đoàn-thề nào được hưởng.

«Thứ năm : Ta ban cho Thành-lũy được tự-do trước mặt ta ; mỗi giờ, mỗi phút, ta sẽ nghe lời Thành cầu-nguyễn. Khi bị kẻ nào làm hại, Thành sẽ được ta can-thiệp để giúp đỡ.

«Thứ sáu : Ta cho Thành được phép và được quyền-năng để tìm-kiếm đuổi bắt và hủy-diệt hết các đảng-viên Ma-quỷ luôn chiến-đấu với Linh-hồn.

«Thứ bảy : Ai là công-dân Thành-lũy Linh-hồn mới hay hưởng các ơn riêng và quyền được miễn xâu-thuế đó. Đảng-viên Ma-quỷ và mọi người ngoại-quốc chẳng hề được hưởng.»

Đến ngày đã định, ông HIỀU-BIẾT đọc chiếu-chỉ ban đặc-quyền mới trên khu đất dùng làm Chợ, trước mặt cư-dân Thành-lũy. Rồi dạo chiếu-chỉ được ghi bằng chữ vàng vào cửa hoàng-thành, hầu cho trăm họ khỏi quên, và thêm lòng yêu-thương vui-vẻ. Cuộc tuyên-bố luật-pháp mới đó là dịp-tiện cho cả Thành-lũy mừng-rỡ quá đỗi.

Đoạn, THÁI-TỬ vời các yếu-nhơn và các trưởng-lão trong Thành vào hoàng-thành nói chuyện về một chức-vụ mới mà Ngài muốn đặt cho họ, tức là việc ban chức-vụ cho quan Tổng-tho-ký triều-dình Vua SA-ĐAI. Ngài (chỉ quan Tổng-tho-ký) cũng có danh là Đấng YÊN-UĨ, là Đức Thánh-Linh ; Ngài sẽ dẫn họ vào cả lề Phật và dạy họ mọi việc. Ngài thuộc trong Nhà Cha và dự phần bồn-thể của Vua SA-ĐAI và của THÁI-TỬ. Ngài sẽ làm Hội-viên thứ nhứt của Thành-lũy Linh-hồn. Vậy, Thành-lũy phải kính-mến Ngài hơn hết. Lời Ngài hằng sống và có quyền-phép cắp theo. Ngài cũng hứa cho năng-lực và sự sống thiêng-liêng : Ngài sẽ đặt sự sống trong lòng các người và giúp các người cầu-nguyễn cho rất đúng. Nhưng hãy coi chừng, chớ

làm cho Ngài buồn-rầu chút nào...

Bấy giờ, THÁI-TỬ truyền đòi viễn Cựu-chủ-bạ, là ông LUONG-TÂM, đến và phán rằng : «Ngươi thông-thạo luật-pháp Thành-lũy Linh-hồn, nên ta đặt ngươi làm quan đại-thần để dạy luân-lý, dàn-luật và pháp-luật tự-nhiên. Dẫu chính ngươi làm thầy giáo, nhưng đồng-thời, ngươi cũng làm học trò quan Tổng-tho-ký triều-dình, tức là Đức Thánh-Linh. Người phải nhớ Ngài dạy-dỗ. Loài người có tâm-thần, song chỉ một mình Ngài hà hơi cách thiêng-liêng và soi sáng tâm-thần đó được. Khá khiêm-nhường ! Khá nhớ đến các đảng-viên Ma-quỷ là hạng chối-bỏ địa-vị cũ và hiện nay ngồi tù trong vực sâu. Trải mấy mươi năm ngươi quên Vua mình, nên đã già-cả, yếu-đuối và hư-hoại. Vậy, ta cho ngươi tự-do uống noì chùm nho ta. Bởi đó lòng và mình ngươi được rửa sạch, mắt ngươi được sáng, trí nhớ ngươi thêm mạnh, và ngươi có thể cẩn-thận giữ lời dạy của Đấng YÊN-UĨ.»

EM-MA-NU-ÈN lại nói cho cư-dân biết việc cử Đấng YÊN-UĨ và ông LUONG-TÂM làm thầy giảng và thầy giáo. Đấng YÊN-UĨ sẽ bày-tỏ cho họ các việc đòi đòi và thuộc về trời. Ông LUONG-TÂM sẽ dẫn-dắt họ trong công-việc đòi này và trong các vấn-de quan-hệ đến luân-lý. Ông HIỀU-BIẾT, Chủ-bạ mới, cũng phải đầu-phục Đức Thánh-Linh, và tránh mọi điều không lưu ra từ nguồn-gốc duy-nhứt đó (chỉ về Đức Thánh-Linh).

EM-MA-NU-ÈN cũng cho cư-dân biết Ngài để giữa họ bọn nguyên-soái, tên là TIN-CÀY, TRÔNG-CÀY, YÊU-THƯƠNG, và NHỊN-NHỰC, mà dặn rằng : «Hãy giúp đỡ và yêu-thương họ. Khi quân thù xâm-hãm các ngươi, họ sẽ như sư-tử binh-vực các ngươi. Nhưng nếu các ngươi quên họ bởi cách này cách khác, nếu các ngươi lia-bỏ họ, thì chẳng bao lâu, họ sẽ hóa ra yếu-đuối. Nếu các nguyên-soái ta hóa ra yếu-đuối, thì Thành-lũy Linh-hồn ắt không mạnh-mẽ được. Vì bằng họ ốm đau, thì tại

Thành-lũy làm cho họ ô-uế đấy. Hãy lo làm theo mạng-linh ta, vì các người được hạnh-phước, là tại đó.

«Ta biết chắc rằng giữa vòng các người, còn có một vài đảng-viên Ma-quỉ; chẳng bao lâu, chính các người cũng sẽ biết như thế. Chúng là kẻ thù đời đời của các người. Nếu chẳng coi chúng,ắt các người sẽ bị chúng làm cho phục quyển Ma-quỉ cai-trị lần nữa. Chúng trốn vào hang đá hoặc dưới tường-lũy, nhưng vẫn còn sống. Không cứ bởi bằng-cớ giả-dối nào, các người cũng đừng buôn-bán với chúng; nhưng hãy đuổi bắt chúng và giết đi. Đây, ta kể cho các người tên một vài yếu-nhơn trong bọn chúng: NGOẠI-TÌNH, TÀ-DÀM, GIẬN-DŨ, GIẾT-NGƯỜI, NẾT-XẤU, GIẢ-DỐI, GANH-GỒ, SAY-SUA, CÃI-LÂY, CỐ-PHẢN, PHÙ-PHÉP. Hãy đuổi chúng đi, hãy tuyệt-diệt chúng; bằng chẳng, chính chúng sẽ gài cho các người bị hủy-phá. Hãy tinh-thức!

«Ta đã lập Đẳng YÊN-UĨ và ông LUONG-TÂM làm tay chăn-dắt các người. Các người cũng có bốn nguyên-soái quản-đốc đạo binh thứ nhứt của ta; họ sẽ dạy cho mọi lẽ đạo chon-thật, và mỗi ngày hoặc mỗi tuần, họ lại có thể đọc sách-vở cho các người nghe.»

ÁO TRẮNG

Vậy, Thái-tử EM-MA-NU-ÈN dạy Thành-lũy mọi đều quan-hệ đến cuộc mổ-mang, cảnh yên-ồn và sự thanh-vượng của cư-dàn. Ngài định cho Thành một bằng-cớ mới của lòng tin-cậy, bởi ban cho Thành một dấu riêng giữa các dàn-tộc, các chi-phái và các thứ tiếng ở trên trái đất. Một bữa, EM-MA-NU-ÈN vời dân-chúng tới hoàng-thành, và cắt-nghĩa ý-kiến mình cho họ rõ. Đoạn, Ngài vào kho lấy áo trắng dài bận cho họ và phán: «Bởi áo này, thế-gian biết các người thuộc về ta, và các người nhìn-nhận được quần phản-bội là kẻ sẽ lén vào giữa vòng các người.» Vậy, hết thảy được mặc áo bằng vải gai mịn trắng sạch, vừa với vóc-giạc mình. THÁI-TỬ phán

thêm: «Áo này có dấu riêng của ta. Hãy bận lấy, vì kính-mến ta và để thế-gian biết các người thuộc về ta.»

Bấy giờ hội-chúng Thành-lũy Linh-hồn chơi-lòi như mặt trời, hình-dung họ rực-rỡ, coi tạ hình-dung đạo binh mở cờ giong-ruồi.

EM-MA-NU-ÈN phán: «Trên Trái-dất này chỉ một mình ta ban được áo có dấu riêng đó. Dầu kẻ nào khác làm ông gì, làm đế-vương hoặc làm bạo-chúa, cũng không sao ban được. Bây giờ, khà nghe lời ta:

«1º Hãy lo bận áo này mỗi ngày, mỗi giờ, hầu cho chẳng hề có ai ngờ rằng các người không thuộc về ta. 2º Hãy giữ cho áo trắng luôn! Quần áo do-bản sẽ làm cho ta mất danh-dự đấy. 3º Hãy cẩn-thận, chó đê áo quét bụi đất. 4º Hãy coi chúng, chó làm mất áo, e nỗi mình hổ-thẹn, lõa-lõ bày ra. 5º Dầu ta răn-dạy, nhưng nếu các người làm bẩn áo,— làm bẩn áo tức là gài cho ta buồn, và khiến Ma-quỉ vui,— thì hãy giặt ngay đi, bởi làm đều luật-pháp ta bắt-buộc.»

HẠNH-PHƯỚC

Nay, Thành-lũy Linh-hồn dường như một cái nhẫn-ấn đeo trên tay hữu EM-MA-NU-ÈN. Chẳng có Thành nào sánh được với Thành-lũy Linh-hồn. Xong việc, EM-MA-NU-ÈN truyền kéo cờ mình trên đòn-ải. Ngài thường đi thăm-viếng cư-dàn. Chẳng ngày nào Ngài không đến chơi nhà các trưởng-lão, hoặc họ không tới chầu Ngài. THÁI-TỬ cần bàn-luận với họ về các công-cuộc lớn-lao đã làm trọn, và về các việc mà ý Ngài định làm cho Thành. EM-MA-NU-ÈN dạo qua phố-xá, vườn-trại để chữa người bệnh, chúc phước và phán một vài lời nhơn-hậu. Mỗi ngày, Ngài cũng tới thăm các nguyên-soái. Một cái mỉn cười của EM-MA-NU-ÈN ban cho họ có năng-lực và mạnh-sức hơn hết thảy mọi sự ở dưới trời. Chẳng tuần-lê nào, THÁI-TỬ không vời cư-dàn đến dự tiệc, hoặc không được họ mời tới nhà dùng bữa. Hiện nay, ngày nào cũng có yến-tiệc

thiêng-liêng. Khi về nhà, cư-dân luôn đem theo một vài vật báu của THÁI-TỬ ban cho. Nếu các trưởng-lão không tới hoàng-thành, thì EM-MA-NU-ÈN truyền đem cho họ lương-thực trong triều, tức là bánh và nước nho trên bàn ăn của CHA. Nếu cư-dân Thành-lũy không năng lại chầu, thì Ngài đi đến cùng họ, gõ cửa và đợi họ mở, cũng đem theo một vài món quà để tỏ ân-diển và lòng yêu-thương.

Trong Thành-lũy, ta chỉ còn nghe hát các bài thơ-thánh ngợi-khen mà thôi. Ai nấy vui-vẻ yên- ổn và được phước. EM-MA-NU-ÈN lại phong BÌNH-AN-CỦA-CHÚA làm nguyên-soái trong Thành-lũy. Thôi, không còn cãi-lẫy, rầy-rà gì nữa. Hết thấy hòa-thuận vui-vẻ và khỏe-mạnh. Suốt mùa hạ, tình-hình như thế đấy.

LINH-HỒN QUÊN THÁI-TỬ, MẤT SỐT-SẮNG

Nhưng trong Thành, có một người, tên là BÌNH-AN-XÁC-THỊT, kéo cư-dân vào vòng tội-mọi thảm-sầu. Cha hắn là ĐĂNG-VIÊN Ma-quỷ, mẹ hắn là bà KHÔNG-SỢ-GI, ông ngoại hắn là Ý-MUỐN Đại-vương. Thành-lũy và ĐĂNG-VIÊN Ma-quỷ lập nhiều giao-ước với nhau, đến nỗi cư-dân dường như không sáo-diệt hết được mọi kẻ thù của Linh-hồn.

Khi Ma-quỷ bị bắt và bị đuổi, BÌNH-AN-XÁC-THỊT bèn trốn đi, vì tưởng làm cho kẻ khác quên mình, thế là khôn-ngoan lắm. Lý-luận tài-giỏi đấy ! Hắn biệt tích đã lâu, rồi lại cẩn-thận ra khỏi sào-huyệt. Hắn rất khéo-léo; trước hết, hắn chỉ xen vào cư-dân, khen-ngợi vinh-hiền và quyền-phép của Thành mà hắn kể là từ nay không ai chiếm được. Người ta tra nghe hắn nói chuyện và hắn lấy thế làm quá thỏa-mãn. Đoạn, hắn bắt đầu ca-tụng các nguyên-soái can-đảm, các khí-giới mạnh-mẽ, các đồn-ải vững-bền của Thành-lũy luôn với lòng nhơn-hậu của EM-MA-NU-ÈN, là Đặng hứa ban hạnh-phước đời đời cho Thành. Rồi hắn cố làm cho mấy người danh-tiếng che-chở hắn. Chẳng bao lâu, cả Thành

để cho mấy lời tốt-dẹp và èm tai đó lừa-dối mình. Cư-dân cũng cảm-biết bình-an xác-thịt túc là bình-an làm ngừng lòng sốt-sắng mà họ càng cần có, vì nhiều đảng-viên Ma-quỷ vẫn ẩn-núp và hoạt-động trong đồn-lũy. EM-MA-NU-ÈN vẫn ở trong Thành, nhưng không chủ-tọa các bữa tiệc mà họ mở nữa. Các quan cai-trị cũng bị phỉnh-gạt bởi vô-số lời hư-không, du-a-nịnh không dứt của BÌNH-AN-XÁC-THỊT, là kẻ làm cho mình êm-tai. Nhưng ai nấy đều nghe tiếng EM-MA-NU-ÈN thường răn-dạy. Ngài phán cùng họ rằng đồn-ải, hào-lũy không làm cho Linh-hồn mạnh-mẽ bằng tình trú-mến và lòng trung-thành của cư-dân đối với THÁI-TỬ, tức là hai điều giữ Ngài trong hoàng-thành ở giữa Thành-lũy.

Đáng lẽ họ phải lập-túc ném đá tên đảng-viên Ma-quỷ chai-dá kia (chỉ về BÌNH-AN-XÁC-THỊT). Nhưng họ chẳng làm như thế, lại trú-mến hắn, để hắn lừa-dối, đến nỗi quên THÁI-TỬ và lời Ngài dạy.

Ôi ! Ước chi họ luòn nghe EM-MA-NU-ÈN, thì bình-an của họ đầy tràn như sông lớn !

THÁI-TỬ ĐI KHỎI THÀNH-LŨY

EM-MA-NU-ÈN thấy tài khéo và mưu-mẹo chú BÌNH-AN-XÁC-THỊT được kết-quả may-mắn hơn hết, bèn đi khỏi Thành-lũy Linh-hồn. Cư-dân không kiềm Ngài nữa. Dẫu Ngài vẫn sủa-soạn bàn ăn thiêng-liêng và mời dự tiệc, nhưng họ không tới. Ngài dời chơ vì Thành-lũy Linh-hồn không còn tim lời Ngài khuyên-dạy, tưởng chẳng ai thắng nổi mình và kẻ thù chẳng xâm-hãm được mình, lại vì cư-dân không chịu nghe tiếng Đức Thánh-Linh mà Ngài sai đến với họ.

Ngài bỏ đồn-ải, và trước hết, tới cửa Thành-lũy, rồi lia hắn cư-dân. Dẫu Thành-lũy không chịu nghe Đức Thánh-Linh chỉ-bảo, nhưng THÁI-TỬ cũng để Ngài làm việc ở đó. BÌNH-AN-CỦA-CHÚA cũng đi khỏi Thành-lũy với EM-MA-NU-ÈN.

(Còn tiếp)



VŨN KHÓM = = CÂY XANH

TRỨNG CHIM TU-HÚ

MÙA xuân, trong chốn rừng xanh sâu thẳm, các em nghe chim tu-hú gọi đàn ; giọng hót « chu-hú, hu-hú » dường như từ nơi kín-nhiệm đưa ra.

Bữa qua, tôi gặp một con chim tu-hú tha cái trứng nhỏ.

Con chim lớn này chẳng giống mọi chú chim khác, vì không đóng ổ ; nó bay đi xem ổ của các loài chim nhỏ, và nhứt là ổ nào có trứng giống như

dong hơn, cho nên mồ, đánh, đá tùng con chim nhỏ một đẽ đuôi chúng đi hết, và chiếm lấy chỗ của chúng. Nó làm vậy, chẳng hối-hận chút nào.

Việc nầy khiến tôi suy-nghĩ đến lý-sự tự-nhiên, đến tánh nghi-ngờ, đến tánh ham-chuộng đời này, là ba đều hay lén vào lòng ta. Nếu ta chẳng coi chúng, chúng sẽ ở luôn đó đến nỗi những lời dạy-dỗ hồi đầu xanh tuổi



Tu-hú tráo trứng mình vào ổ chim bông-lâu

trứng mình ; đoạn, nó đặt nhém cái trứng mình vào đó, tha một cái khác và ném đi, hầu cho số trứng vẫn y nguyên.

Tội-nghiệp, mấy con chim bông-lâu hoặc mấy con chim khác không thể ngăn-cản hay là bắt gặp tội nặng ấy, nên cứ lo ấp cái trứng lạ luôn với các trứng mình.

Khi nở rồi, chim tu-hú nhỏ háu ăn quá, đến nỗi cha mẹ nuôi phải chịu khó-nhoc lắm, mới làm thỏa bụng nó được.

Đoạn, nó nhờ cha mẹ nuôi chăm nom tử-tế, bèn lớn lên rất mau-chóng ; nó lần lần ở chật ổ, lại muốn thông-



Chim tu-hú mồ chim bông-lâu

trẻ bị loại ra ngoài mà ta không biết.

Con chim bông-lâu bị lừa-gạt kia không biết cái trứng xinh-dẹp nọ là nguy-hiểm ; kỳ-thực, nó nguy-hiểm hết súc ! Hồi các em yêu-quí, cái gì nguy-hiểm cho các em ? Có lẽ là một bạn học không được cha mẹ dạy kính-mến Chúa.

Bạn nói chuyện với các em về những thú vui giả-dối của đời này. Những lời cảm-dỗ đó vấn-vương ý-tưởng các em mà các em không biết. Tánh thật-thà hay tin-cậy của các em lần-lần bị lay-chuyền bởi mấy lời bạn nhạo-báng

Đức Chúa Trời mà bạn chẳng biết và chẳng tin. Các em bèn bắt đầu bàn-luận đến lời cha mẹ dạy-dỗ về Kinh-thánh ; và nầy, người bạn chẳng tin kia cất khỏi lòng các em những bài hay mà các em đã học ở chốn gia-dinh êm-ấm ; —vậy mà các em có biết chi !

Các em không ngờ lòng mình họa theo những lời bạn nói ; một vài ý-tưởng mà các em không xem-xét kỹ-càng đã ở trong lòng các em và khiến các em tưởng đường mình đang đi

là gập-ghình, chật-hẹp, khó-khăn quá.

Vậy, hãy sợ trứng con tu-hú như sợ lửa, hãy cầu-xin Đức Chúa Trời ban cho mình con mắt thật-thà hay nhận-biết tội-ác và hay thúc-giục ta tránh khỏi nó.

«Kinh-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn-ngoan ; sự nhìn-biết Đấng Thánh, đó là sự thông-sáng» (Châm 9: 10). «Sự kinh-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét đều ác» (Châm 8: 13). — *Di Blanche.*

ĐÁ LIA MẶT NƯỚC

THAN ôi, nhờ sự từng-trải, các em đều biết rằng trẻ con thường làm việc không nên làm, đến nơi không được phép đến. Thí-dụ, mẹ nói :

—Con ơi, chờ lại gần đường xe-lửa, chờ chơi gần sông, chờ đi qua đường đang khi xe-hơi vùn-vụt chạy...

Tội-nghiệp, con-cái không ăn lời cha mẹ ; cấm chúng làm việc gì, thì chúng đường như cứ riêng thích làm việc ấy.

Trong sự nầy, lạ-lùng thay, chúng giống in A-dam và È-va ở vườn È-den. Đức Chúa Trời phán với ông bà rằng :

—Về cây biết đều thiện và đều ác, thì chờ hě ăn đến.

Nhưng È-va thèm ăn chính trái cây đó. Bởi vậy, cái vật ghê-gớm, là **tội-lỗi**, vào cõi đời, đi khắp nơi, phá-hại nhà kẻ hèn cũng như nhà người sang, chia-rẽ bà-con họ-hàng, đập tan trái tim các bậc làm mẹ, đem theo đủ thứ rầy-rà, tật-bịnh, buồn-rầu, bối-rối, ngã-lòng.

Một ông kể cho tôi nghe truyện nầy :

—Tôi nhớ lại em út tôi thiếu đều bỏ mạng vì không vàng lời. Cha mẹ cấm chúng tôi đến gần sòng ; nhưng vừa ra khỏi cửa, chúng tôi bước thẳng tới đó.

Chúng tôi đứng trên bờ, ném đá xuống mặt nước, lấy làm vui-thích lắm. Song em tôi thỉnh-linh loạng-choạng và ngã xuống sòng. Tôi lập-tức kêu

cứu, vì dòng nước chảy xiết hơn lúc thường đã cuốn em đi. Tôi yêu hơn em, nên không thể cứu-giúp : thân-thề em chìm trong dòng nước. Sau rốt một người trẻ tuổi thấy chúng tôi, liền nhảy xuống vớt em và cứu được em khỏi chết. Ô ! Tôi sung-sướng biết bao, vì nếu xảy ra tai-nạn không sao gỡ được kia, tôi còn mặt-mũi nào nhìn cha mẹ ?

Chúng ta đều giống cậu bé không vàng lời đến nỗi gần chết đuối đó. Tôi-lỗi chắc kéo chúng ta đến nơi chết đòi đòi ; nhưng hãy nghe tin lành : Đức Chúa Jèsus cũng như người trẻ tuổi kia, đã đến mà cứu chúng ta. Ngài cứu được chúng ta, nhưng Ngài phải mất mạng sống. Ôi ! đề lôi chúng ta khỏi địa-ngục, Cứu-Chúa yêu-quí chịu đau-dớn biết bao ! Ngài phải chịu đòn-vọt, chẽ-nhạo, chịu đội mao gai, chịu mấy mũi đinh ác-nghiệt đóng vào chơn tay. Böyle giờ, hỡi các em yêu-dẫu, hãy dùng cặp mắt đức-tin ngắm-xem Chúa treo trên cây thập-tự, và nghĩ thầm rằng :

—Ngài chịu mọi sự nầy vì có tội !

Như vậy, các em không thể làm chi khác, ngoài sự ăn-năn mọi tội, vì thấy Ngài đau-dớn ; rồi các em được cứu bởi tin vững-vàng trong lòng rằng Ngài tha-thứ tội mình vì đã lấy huyết bồi-xóa hết sạch.—*Dịch báo L'Aube.*

CÂY DƯƠNG - LIỄU

Cây sao tho-thót buông mành?

Đòn sao lơ-lửng trên nhành đẽ không?

Ấy vì buồn-bã trong lòng,

Hơi đâu ca-hát mà hòng mua vui!

Dương-liễu hối! Dương-liễu ơi!

Mầy làm hình-bóng về đời đáng thương.

Bao giờ ta đến thiên-đường,

Bấy giờ sẽ vắng cây dương-liễu này.

TRONG Thị-thiên 137, chúng ta đọc về sự buồn-thảm của dân Y-so-ra-ên, khi họ bị đày qua Ba-by-lôn...

«Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn,

Bèn nhớ lại Si-ôn mà khóc.

Chúng tôi treo đòn cầm chúng tôi

Trên cây dương-liễu của sông ấy.»

Người đây thật buồn-bã, không ca-hát vui-vẻ. Ai xem cây này cũng thấy nó thật mềm-yếu, như người rất buồn, không có súc-lực mà đứng thẳng lên được! Có lẽ cây này chỉ về sự buồn-thảm vì tội-i-lỗi, và cũng chỉ về sự hối - cải nữa.

Khi Chúa đã bảo dân Y-so-ra-ên giữ lê Lều-tạm, thì Ngài dặn họ lấy nhiều nhánh của các thứ cây và nhành cây dương-liễu để làm nhà mình cho đẹp-dẽ mà ở tạm (Lê 23:34; Xuất 23: 16, v. v.).

Nhưng, khi dân Y-so-ra-ên đã vào xứ Ca-na-an rồi, họ lại dùng nhành của các cây khác, chứ không dùng đến cây dương-liễu. (Nê-hê-mi 8: 15). Sự trở lại từ Ba-by-lôn đến Si-ôn thật chỉ về Hội-thánh lia-bỏ thế-gian, mà được cất lên trời, không có sự buồn-thảm nữa.

Các em-ơi! Hãy nhớ rằng ở trên trời không có cây dương-liễu thiêng-liêng. Chỉ trong thế-gian này chúng ta mới gặp đau-dớn và buồn-thảm mà thôi. Vậy, bây giờ ta nên làm sáng danh Chúa bởi sự nhẹ-nhẹ, vì về sau ta không gặp việc buồn nữa.

Trong thế-gian, dân của Chúa treo đòn cầm trên cây dương-liễu, tức là có sự buồn-bã, ngã lòng. Trái lại, ở trên trời, dân Chúa cầm đòn cùng nhành cây chà-là mà hát ngọt-khen



Người Y-so-ra-ên treo đòn cầm trên cây



Chúa, khác nhau biết đường nào!

Cây nầy hay mọc gần nước (Ê-xê-chi-ên 17:5; Gióp 40:17; Ê-sai 15:7; Ê-sai 44:4). Chắc những dòng nước ấy chỉ về nước mắt của người thật cảm-

động vì có tội-lỗi mình! Ở trên trời không có nước mắt, nên cũng không có cây dương-liễu thiêng-liêng; như vậy, há chẳng phước cho những người được đến đó sao?—*Chị Hoa-Hồng.*

KẾT-QUÀ CUỘC ĐỔ CỦA ÔNG THẾ

Về cuộc đổ mà tôi đã đăng trong THÁNH-KINH BÁO, số 16, có non một trăm người dự-thí, song chỉ có sáu người sau đây nói trùng tên ông đó là Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời.

1. Nguyễn-hữu-Mẫn, Thủ-dầu-một.
2. Nguyễn-thị-Tiến, Vĩnh-long.

3. Nguyễn-thị-Thuật, Hải-phòng.
4. Đặng-cao-Vũ, Kiến-an.
5. Phan-xuân-Thiện, Sóc-trăng.
6. Võ-thành-Kế, Cao-lãnh.

Trong sáu người nầy, thày Nguyễn-hữu-Mẫn nói trùng và gởi tới trước nhứt, vậy đặng lãnh thưởng.—*Dương-chấn-Thế, Tây-ninh.*

CUỘC ĐỔ MUA VUI!

T	ò	g	i	è	t	s	r	i	o
ư	o	t	n	r	a	զ	ყ	ն	ա
n	n	ի	ւ	մ	օ	ի	ի	դ	ն
g	i	g	n	y	i	N	r	-	g
-	ê	n	à	N	.	օ	n	-	g
n	N	ն	ա	ի	3	g	t	v	N
g	y	հ	c	g	à	ւ	ի	g	s
ư	g	i	o	-	đ	օ	է	է	i
i	-	n	v	tr	,	օ	n	n	tr
à	h	ի	n	,	i	t	b	h	.

Xin độc-giả xem biểu trên đây, bắt đầu từ chỗ số 3 ở chính giữa, rồi bỏ cách một chữ, lại tính ngược lên sang chữ khác về bên tả, bên quanh xuống, theo vòng tròn từng hàng-lối mà đi lần đến chỗ trống-không ở góc biểu nầy.

Đoạn, từ đó lại quay ngược lên, tính về bên hữu, cũng bỏ cách một chữ, mà đi vòng về đến chỗ có cái chấm(.). Khi đã sắp-đặt thành câu rồi, lại phải tìm xem nó ở đoạn nào, sách nào trong Kinh-thánh.—*T.K.B.*



GIẢI NGHĨA THƠ CÔ-RINH-TÔ THỨ NHỨT

(Tiếp theo)

J. DRANGE OLSEN

3) Các giáo-sư đạo Tin-lành đối với chúc-vụ mình (câu 10-17).—Đến đây Phao-lô bỏ qua thí-dụ về ruộng mà cứ ứng-dụng thêm ví-dụ về việc xây đền-thờ, đểng bày-tỏ ra cho rõ hơn chỗ tương-quan chơn-chánh của giáo-sư đạo Tin-lành đối với chúc-vụ mình là thế nào. Muốn được rõ-ràng hơn, xin chia phần này ra làm hai phần nhỏ như sau này: (a) Giáo-sư đạo Tin-lành có trách-nhiệm nặng đối với sự xây đền Đức Chúa Trời (câu 10-15); (b) Giáo-sư đạo Tin-lành phải cẩn-thận cách mình làm chúc-vụ xây đền Đức Chúa Trời (câu 16, 17). Xin kêu-cứu qua cho rõ thêm.

a) Giáo-sư đạo Tin-lành có trách-nhiệm nặng đối với sự xây đền Đức Chúa Trời (câu 10-15).—Đây Phao-lô cứ dùng ví-dụ về đền-thờ mà ứng-dụng cho Hội-thánh, chỉ tỏ ra phần mình dự đến việc xây đền Đức Chúa Trời là thế nào, giải-luận rõ về cái nền-tảng và vật-liệu người ta có thể dùng trong sự xây đền ấy. Cũng quyết rằng công-việc của mỗi người phải bị lừa thi-nghiệm để coi thử có giá-trị hay không.

1) Về nền-tảng của đền Đức Chúa Trời (câu 10-11).—«Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn-thận về sự mình xây trên nền đó.»—Trong câu nầy và câu nối theo Phao-lô dạy rằng cái nền-tảng của đền Đức Chúa Trời đã được lập rồi, xung minh là kẻ lập cái nền

đó trong thành Cô-rinh-tò. Lại ông tự xưng minh là «một tay thợ khéo» hay là «thợ khôn-ngoan» đã làm việc đó.

Vâ, tự cho mình là «một tay thợ khéo» há chẳng phải là nói kiêu-ngạo sao? Không phải đâu! Coi câu này cho kỹ, thì rõ ông không có ý kiêu-ngạo gì hết, vì ông xưng sự khôn-ngoan minh đã có để làm việc lập cái nền cho đền Đức Chúa Trời là do chính Đức Chúa Trời ban cho.— «Tùy theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền v. v...» Ông nhìn rõ cái chúc-vụ vô-luận lớn nhỏ mà mình đã làm nền đều bởi ân-diễn Đức Chúa Trời. Các tài-năng và tư-cách mình có để làm chúc-vụ cả thảy đều là ân-tứ của Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu nói như thế tức là ngợi-khen ân-diễn Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải là trưởng-dưỡng sự kiêu-ngạo đâu. Sự nhìn-biết các sở-năng tài-đức mình vẫn có, cùng nhận rằng mình đã làm khí-giới của Đức Chúa Trời dùng để làm xong việc Ngài, thì chẳng phải là kiêu-ngạo đâu, miễn là mình cũng cứ nhìn-nhận rằng các sự ấy đều do ân-diễn của Đức Chúa Trời ban cho, chớ chẳng tại mình mà ra. Bởi vì hễ nhìn-nhận như thế thì không khác gì tự xưng mình chẳng có gì ráo, nhưng trong mọi sự chỉ đều do nơi Chúa mà ra, nên cũng cứ hạ mình xuống ngợi-khen ân-diễn của Ngài đó thôi. Mà hễ ai tự xưng mình không có gì hết, thậm chí nếu có đều chỉ là bởi kẻ khác ban cho, thi

làm sao lại gọi là kiêu-ngạo được?

Vả, Phao-lô lập cái nền của đền Đức Chúa Trời tại Cò-rinh-tò thế nào? Việc lập nền của đền Đức Chúa Trời chỉ về việc sáng-lập Hội-thánh, ví như ta đã thấy và còn sẽ thấy nữa, Hội-thánh tức là đền Đức Chúa Trời vậy. Phao-lô là kẻ khởi đầu giảng-dạy đạo Đấng Christ ở thành Cò-rinh-tò. Ông dám xưng mình là «tay thợ khéo,» bởi vì khi ông lập Hội-thánh ở tại đó, thì đã chủ-ý lo lập cái nền-tảng cho vững-chắc trước dã. Trái lại, kẻ dại không kề chi đến cái nền, nền nhà họ xây-cất phải bị hù-sập vậy (Luc. 6: 47-49). Trong sự tin Chúa và hầu việc Ngài ta phải coi chừng cái nền là đều quan-hệ hơn hết, kẻo e chúng ta tin sai mà phải bị hù-mất, hoặc hầu-việc Chúa luống-công mà phải mất phần thưởng đi chăng.

Sau khi Phao-lô đã lập xong cái nền của đền Chúa tại thành Cò-rinh-tò rồi, thì ông để cho kẻ khác cứ xây-cất trên cái nền ấy cho đến lúc việc được hoàn-thành. Nghĩa là có những giáo-sư khác kế-thừa ông cứ lấy lẽ-đạo mà dạy-dỗ tín-dồ tại Hội-thánh Cò-rinh-tò, hầu cho họ được tấn-bộ, càng ngày hiểu-biết và vâng theo ý-chỉ Đức Chúa Trời càng thêm, đến đỗi trở nên đền-thờ thiêng-liêng của Chúa. Nên «ai này (tức là các giáo-sư ấy) phải cẩn-thận về sự mình đã xây trên nền đó,» ấy là phải cẩn-thận về vật-liệu mình lợi-dụng trong cuộc xây đền, e lấy vật-liệu không xứng-dáng mà làm thiệt-hại cho đền, và phải mất phần thưởng đi chăng. Thế thì, cái nền-tảng của Hội-thánh Đức Chúa Trời đã được lập rồi, còn các giáo-sư và kẻ truyền-đạo hôm nay chỉ có cái trách-nhiệm lớn là phải cứ kế-thừa Phao-lô và các sứ-dồ mà xây trên cái nền ấy. Nhưng họ phải cẩn-thận về cách mình xây, vì có thể dùng vật-liệu vò-ich hư-hỗng mà xây trên cái nền tốt kia. Phải coi chừng không những về cái nền, mà cũng về cái nhà mình xây trên nền đó, hầu cho nền và nhà đều được tương-xứng với

nhau. Nói cách khác thì giáo-sư đạo Tin-lành cùng kẻ truyền-đạo phải cẩn-thận về sự giảng-dạy mình trong Hội-thánh cho thích-hiệp với cái nền của Hội-thánh vậy.

Vả, cái nền mà Phao-lô đã lập cho đền Đức Chúa Trời là cái gì? Câu 11 giải rõ rằng: «Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jésus-Christ.» Lẽ-đạo về Ngôi-vị và công-việc của Đấng Christ là nền-tảng của Hội-thánh. Tiên-tri È-sai rằng: «Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ngày ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, để làm nền, là đá đã thử-nghiệm, là đá góc qui-báu, làm nền bền-vững; ai tin sẽ chẳng gãp-rúc» (Es. 28: 16). Lại trong Sứ-dồ 4: 11 và I Phi 2: 6 tác-giả gọi Ngài bằng đá góc nhà của Hội-thánh. Vả, lẽ-đạo về Ngôi-vị Đấng Christ dạy quyết rằng: Đức Chúa Jésus là Con một của Đức Chúa Trời, đồng một thể-yếu, đồng vinh-hữu và bình-dâng với Ngài, được giảng-sanh, thành nhục-thể, trở nên một người thường có đủ nhơn-tánh trọn-vẹn cũng như Ngài có đủ Thần-tánh toàn-vẹn vậy. Còn lẽ-đạo về công-việc của Ngài dạy rằng: Đức Chúa Jésus vì loài người giữ-gìn trọn-vẹn luật-pháp của Đức Chúa Trời, chịu thương-khổ và chết trên thập-tự-giá, đổ huyết ra dặng làm hi-sinh để đền-bồi tội-lỗi của loài người; ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại, thăng-thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời mà thi àn tha tội cho kẻ nào có lòng tin đến danh của Ngài. Lẽ-đạo ấy là cái nền-tảng có một không hai của Hội-thánh, và là lẽ-đạo Phao-lô đã giảng-dạy trong thành Cò-rinh-tò, mà người Giu-đa lấy làm gương xấu, người Gò-réc cho là dồ-dại; còn cho kẻ nào tin thì lẽ-đạo ấy là quyền-phép của Đức Chúa Trời để cứu-rỗi họ (I Cor. 1: 22-24). Cái nền đó đã được chính Đức Chúa Trời xây-đắp, nên «chẳng ai có thể lập một nền khác.» Phao-lô làm «tay thợ khéo» đã khí-sự gầy-dụng Hội-thánh Cò-rinh-tò ở trên

cái nền-tảng chắc-chắn ấy ; hòm nay chỉ hòm nào được lập trên nền đó sẽ còn lại đến mãi mãi. Các nền khác dầu là bằng sự triết-lý khôn-khéo nhứt của đời thì cũng chỉ bằng cát trôi (Mat. 16: 16-18), đưa kẻ đứng trên đó vào sự thiệt-hại hư-mất đời đời mà thôi.

+ Vả, vì nền-tảng là qui-báu dường ấy, các thợ xây đáng phải cẩn-thận coi chừng vật-liệu và phương-pháp mình dùng để xây-cất trên cái nền đó, kẽo e không xứng-dáng chăng. Đầu giáo-sư và kẻ truyền-đạo của Hội-thánh rất siêng-nắng về sự gày-dụng Hội ấy đếnỗi không chỗ trách được, mà nếu không dùng vật-liệu xứng-dáng, thì cũng nguy-hiểm cho Hội-thánh và rất luống-còng cho kẻ làm thợ, vì Chúa sẽ bỏ hết thấy công-việc ấy. Ví bằng kẻ truyền-đạo dám cậy sự khôn-ngoan mình thế cho sự khôn-ngoan Đức Chúa Trời mà dùng vào việc giảng-dạy-đạo Tin-lành và gày-dụng Hội-thánh, thì quả là rất ngu-dại, sanh ra sự hiềm-nghèo cho Hội-thánh, cùng sự đoán-phạt hờ-hồng cho mình đó thôi. Hoặc có dây-tó nào của Chúa làm tưởng rằng sự triết-học khôn-khéo của đời có lẽ bằng lẽ-đạo về Ngôi-vị và công-việc của Đáng Christ để cứu-rỗi người ta, thì quả thuộc trong hạng «dây-tó dữ và biếng-nhác kia,» và sau tất phải bị quăng ra ngoài, đành ở trong chỗ tối-tăm, là nơi có khóc-lóc và nghiêng rǎng vậy (Mat. 25: 24-30).

2) Về vật-liệu dùng để xây đền Đức Chúa Trời (câu 12).—Trong câu 12 Phao-lô luận về vật-liệu các dây-tó Chúa thường dùng trong cuộc xây đền của Ngài. Vật-liệu đó có hai thứ : một là vật-liệu không cháy, như vàng, bạc, bửu-thạch ; hai là vật-liệu hay cháy, như gỗ, cỏ khô, rơm-rạ. Những câu nói theo tóm ra rõ-ràng các thứ vật-liệu này có nghĩa bóng chỉ về công-việc của các giáo-sư đạo Tin-lành và kẻ truyền-đạo. Vậy đều ấy có nghĩa chi ? Trước đây ta đã thấy cái nền của Hội-thánh là Đáng Christ, lẽ-đạo về Ngôi-vị và

công-việc của Ngài. Thế thì, vật-liệu dùng vào cuộc xây-dựng Hội-thánh trên cái nền ấy chắc là lẽ-đạo mà các tôi-tớ Chúa dùng dạy-dỗ tín-đồ đặng gày-dụng họ thêm lên trong đức-tin, ngõ họ được trở nên một đền-thờ thiêng-liêng cho Chúa. Vật-liệu tốt như vàng, bạc, bửu-thạch, chỉ về lẽ-thật chính-dáng bởi Đức Thánh-Linh mà ra, đã bày-tỏ trong Kinh-thánh. Còn vật-liệu xấu như gỗ, cỏ khô, rơm-rạ, chỉ về lẽ giả, đạo lạc bởi ý riêng người ta mà có.

«Bửu-thạch» đây chắc là những thứ đã có giá-trị dùng xây đền, như đá cẩm-thạch thường dùng xây-cất đền-thờ thượng-cố. Còn «vàng» và «bạc» xưa thường dùng để trang-điểm các đền-thờ ấy. Thế thì, những vật ấy xứng-dáng dùng làm ví-dụ về lẽ-đạo chân-thật mà giáo-sư đạo Tin-lành phải dùng để gày-dụng Hội-thánh của Đức Chúa Trời. Còn gỗ, cỏ khô, rơm-rạ, là những vật-liệu người tầm-thường dùng đặng cất nhà ở của họ. Họ dùng gỗ đặng làm cửa và khuôn cửa, cỏ khô trộn với bùn để đắp vách, còn rơm-rạ thì dùng lợp nhà. Các vật ấy bở lầm, không xứng-dáng dùng vào đền-thờ nguy-nga, nên cũng dùng làm hình-bóng về lẽ giả và đạo lạc, là những đều không thể nào gày-dụng Hội-thánh Đức Chúa Trời được. Lại những vật-liệu như vàng, bạc và bửu-thạch là vật vẫn còn lại mãi, chẳng khác gì lẽ-đạo cứu-rỗi của Đáng Christ sẽ còn mãi đến đời đời vô-cùng, vì được gọi là Tin-lành đời đời (Khải. 14: 6) ; còn những vật-liệu kia hay cháy, mau hư-hoại, cũng như các lẽ giả đạo lạc về sau rốt phải bị tuyệt-mất cho đến vô-cùng.

Hỡi các dây-tó của Chúa chúng ta ôi ! Hãy tự-xét mình có dùng vật-liệu gì mà xây-dựng Hội-thánh của Đức Chúa Trời ? Có dùng lẽ-thật về Ngôi-vị và công-việc của Đáng Christ mà giảng-dạy không ? Chúng ta có như Phao-lô quyết-định chỉ giảng về Đáng Christ bị đóng đinh trên thập-tự-giá chăng ? (I Cor. 2:2). Đã trung-tín kè-cứu Kinh-

thánh, ngõ nhở đó múa ra lẽ-thật mầu-nhiệm và cao-thượng về Đáng Christ ở bên hữu Đức Chúa Trời mà dạy cho tín-dồ, dặng gày-dụng họ trong đức-tin, khiến họ «tẫn-tới trong àn-diễn và trong sự thông-biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jésus-Christ» chưa? Có lo-lắng cho họ xứng-dáng và thánh-sạch «trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh» không? Chỉ công-việc như thế mới đáng gọi là trung-dịch, sẽ được Chúa công-nhận trong ngày sau. Hoặc mình theo ý riêng dùng những lẽ không do Đức Thánh-Linh mà ra, chẳng giảng về lẽ đạo Đáng Christ đóng đinh trên thập-tự-giá, nhưng cứ gagy sự khôn-khéo của đời mà dạy về sự cứu-rỗi người ta và sự gày-dụng Hội-thánh, thì phải coi chừng, vì việc mình làm đó ắt không giá gì, mà lại sẽ bị thí-nghiệm dặng tỏ nó ra là thứ chi.

Vả, ví-dụ này cũng chắc có quan-hệ với công-việc làm của mỗi tín-dồ. Vì Chúa đã «diều minh vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, dặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là **dân có lòng sôt-sắng về các việc lành**» (Tit 2:14). Lại trong Eph. 2:10 có chép rằng: «Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jésus-Christ **để làm việc lành** mà Đức Chúa Trời đã sám-sanh trước cho chúng ta làm theo». Thế thì, theo hai câu đó ta hiểu mỗi tín-dồ có một phận-sự vì Chúa mà phải làm, một việc lành phải theo. Vả, theo Kinh-thánh thì việc lành là việc do có-tích thánh mà ra, được làm nền theo qui-tắc chọn-chánh, và có mục-dich cao-thượng hơn hết. Giả như việc gì do đức-tin mà ra, và được tình yêu-thương của Đáng Christ thúc-giục, thì đó là việc lành do có-tích thánh mà ra; về sau sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng. Bằng chẳng vậy, tất-nhiên là việc xấu, như gỗ, cỏ khô, và rơm-rạ, do có-tích xấu mà làm, không chịu

nỗi sự thử-rèn của Đức Chúa Trời. Trong Rôm. 14:23 có chép rằng: «Nhưng ai có lòng nghi-ngại... thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức-tin mà làm; vả, phàm làm đều chỉ không bởi đức-tin thì đều đó là tội-lỗi.» Lại trong II Cor. 5:14 có chép: «Vì tình yêu-thương của Đáng Christ cảm-động (thúc-giục) chúng tôi.» — Cũng phải khéo coi chừng cái qui-tắc chọn-chánh mà làm mỗi việc, tức là phải theo cái luật-pháp trọn-lành của Đức Chúa Trời, mới trở nên việc lành. Giả như trong II Sam. 6: ta thấy Đa-vít do có-tích thánh mà đem hòm giao-ước lên thành Giê-ru-sa-lem; nhưng không có làm theo ý-chỉ của Đức Chúa Trời tỏ ra trong Dân-số 4:15, nên cũng đã bị sự đoán-phạt giáng xuống trên người mà giết U-xa. Ấy vậy, việc lành chẳng những là phải do có-tích thánh mà ra, lại còn phải làm nền theo ý-chỉ của Đức Chúa Trời mới gọi là lành, có hi-vọng được Đức Chúa Trời khen-chuộng, kề là xứng-dáng.

Lại cũng phải có mục-dich tối-cao, tức là phải làm mọi việc để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nên Phao-lô cũng khuyên: «Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm.» (I Cor. 10:35).

Thế thì, việc lành phải có cả ba tánh-chất ấy, mới gọi là việc lành thật. Nếu thiếu một trong ba điều đó, tất-nhiên không phải là việc lành trọn-vẹn, không thể nào dẹp lòng Đức Chúa Trời, chịu sự thử-rèn của Ngài chẳng nỗi, và phải mất phần thưởng đến đời đời. Vì vậy cho nên, ta khá cần-thận về việc ta làm cho Chúa, canh-giữ lòng của mình, cagy ơn Đức Thánh-Linh cai-trị mọi sự cử-chỉ hành-động của mình; hầu cho cái có-tích, qui-tắc và mục-dich của mỗi việc mình làm đều xứng-dáng cả, khiến nó trở nên việc lành thật, làm vui lòng Chúa minh, cùng sanh phước-hạnh cho Hội-thánh Ngài đến đời đời. (Còn tiếp)



TỒNG-LIÊN-HỘI

Hội-đồng Faifoo.— Cám ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Ngài đã xuống phước cho đại-hội-đồng thật không chô chúa. Về sự giảng, Chúa đã dùng ông hội-trưởng Irwin, ông mục-sư Stebbins và ông mục-sư Pruett làm cho mỗi người dự-thính phấn-khỏi lạ thường. Còn sự bàn-luận đều được êm-đềm hòa-thuận, có thể nói được như bát nước đầy, không hề chao-chọng. Mọi người đến dự đại-hội-đồng đều cất tiếng ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Chưa có hội-đồng nào được Chúa ban ơn như hội-đồng này.

Nhơn dịp này, Chúa cũng muốn cho con-cái biết Ngài đã ban ơn từ khi hội-đồng ở Hà-nội giải-tán cho đến nay khai hội-đồng ở Faifoo là thế nào.

1º Số người đã chịu phép baptêm hiện có chắc-chắn 6.010 người.

2º Số người sủa-soạn chịu phép baptêm 620 người.

3º Số người chịu phép baptêm từ Mai 1931 đến Juin 1932 là 1.632 người.

4º Số tiền dâng cho Chúa được 21.671\$55.

Nếu qui độc-giả suy-nghĩ đến ơn Chúa ban cho Hội-thánh ở nước Việt-nam như vậy, thi ai chẳng nức lòng ngợi-khen?

Kỳ đại-hội-đồng năm nay, người đến nghe giảng thật đông, trong đó có 42 đại-biểu chánh-thức. Bàu ban trị-sự mới như sau nầy:

Chánh Hội-trưởng: Trần-xuân-Phan.

Phó Hội-trưởng: Trần-Dĩnh.

Thơ-ký: Ông-văn-Huyễn.

Thủ-quỹ: Lê-đình-Tươi.

Nghị-viên:

Chủ-nhiệm: Bùi-tự-Do.

» Đoàn-văn-Khánh.

» Lê-văn-Thái.

Kiều-công-Thảo.

Lê-văn-Long.

Dương-nhữn-Tiếp.

— Trần-xuân-Phan.

NAM-KỲ

Ô-môn.— Mấy tháng trước đây, bà Trần-thị-Tiền, vì quá lo vật-chất, bỏ-bê công-việc Chúa. Đương khi bà đi xa làm-ăn, để cô dâu và một con gái ở nhà. Vì sự nấu-nướng sao đó mà lửa phát cháy nhà, cả gia-tài tiêu sạch. Tinh trên 300\$00. Lại thêm cách ngày sau hai đứa cháu bà cũng chết cách thịnh-linh nữa. Thảm-trạng ấy ai cũng buồn. Lạ thay! trong mấy ngày ấy, lòng bà nóng-nảy, nên bà vội-vã đi về. Bà nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, song lòng bà rất vững và nói rằng: «Đó là tại tội-lỗi của tôi.» Bà tinh biết rằng mình lo-lắng mà không nhò-cậy Chúa thì không thể được gì! Sau khi ăn-năn, hết lòng cầu-nguyện, Chúa có dùng anh em trong Hội-thánh, hội Cứu-tế và con rể bà giúp sức cho. Đám ruộng bà vẫn bị thất mọi năm, nay lại trúng cách lạ. Không bao lâu bà cất nhà mới, mua đồ-đạc mới hết, tốt hơn hồi cũ bội phần. Ngày 7 Juin 1932, bà ăn tàn-gia, đai tiệc mời anh em đến chia mừng rất đông-đảo. Cám ơn Chúa.

Luôn dịp Hội-thánh cũng mượn nhà bà (ở kinh Bảy-ngàn) làm nhà giảng tạm, vì đã có phép từ đầu năm. Vậy, kể từ nay Hội-thánh Ô-môn nảy ra thêm một hội nhánh. Mỗi lần nhóm, lối 20 người tín-đồ trở lên. Xin cảm ơn quý ông bà có lòng cầu-nguyện cho hội Bảy-ngàn. Xin cầu-nguyện cho hội ấy được lập một nhà giảng đặc-biệt.— Phan-văn-Hiệu.

Bắc-liêu.— Nhờ ơn Chúa, anh em ở đây sẽ lo cất một nhà giảng. Kẻ ít, người nhiều, anh em hứa dâng đã được một số tiền nhỏ-nhỏ. Vậy xin nhờ cầu-nguyện cho việc này mau được thành-tựu. Cám ơn lâm.

Một em nhỏ đau thập tử nhứt sanh, một người tín-đồ đau sưng-tê và một người tín-đồ khác đau bệnh ầu-tả, rất ghê-gớm, đều nhờ cầu-nguyện mà được lành-mạnh cả. Thiệt là tài Cứu-Chúa rất lạ! A-lê-lu-gia.— Nguyễn-văn-Nhung.

Cần-thơ.—Từ ngày 12 Juin 1932, con tôi là Nguyễn-văn-Khâm, 9 tuổi, đau bịnh trái giổng rất nặng, lương-y thế-gian phải bó tay. Trong lúc đó, chúng tôi chỉ cầu-nguyễn Chúa đem thàn-thể em đi cách nhẹ-nhang mà thôi. Tôi sắp-đặt ván và nhờ người giúp việc cho em về với Chúa.

Đương lúc ngặt ấy, nhờ ơn thương-xót của Chúa, em lấy lời tinh-tao mà khuyên bà nội và cha mẹ cầu-nguyễn cho em bằng đức-tin. Tôi lập-túc cho mỗi gia-đinh con-cái Chúa tại Hội Cái-dầu hay những lời em đã tỏ ra đó,ặng hiệp một mà kêu-cầu Chúa. Cám ơn Chúa, Ngài nghe lời cầu-xin, ban phước cho em ngày nayặng mạnh rồi. Vậy, xin các ông bà cùng tôi đồng-thinh ngợi-khen Chúa. Muốn thiệt hết lòng. A-men.—*Nguyễn-văn-Tài.*

Bình-trị-dòng.—Cám ơn Chúa, Hội Bình-trị-dòng đã cất xong nhà giảng bằng ngôi rồi, mặt tiền bằng gạch, giá đáng 700\$00, chưa được trên 200 người. Ngày 26 Juin, chúng tôi có mời ông chủ-nhiệm Bùi-tự-Do, ông mục-sư Quế, và thầy Ý đến giảng khánh-thành. Có một người trở lại cùng Chúa.

Xin cảm ơn các quý hội đã cầu-nguyễn giùm, nên anh em chúng tôi là người nghèo, cũng cấtặng cái nhà giảng như vậy, dầu không bằng các hội lớn, nhưng coi cũng đẹp lắm.—*Nguyễn-châu-Đường.*

Kế-an, Rạch-vẹp.—Dầu năm khuẫn-bách, tiền-tài eo-hẹp, nhưng công-việc Chúa cứ tǎn-tỏi như thường, và lòng tin-đồ cũng vẫn còn kính-mến Chúa như xưa. Hai hội đều có giảng phục-hưng cả. Người ngoại có ăn-năn trở lại cùng Chúa.

Mời dày, có làm phép báp-têm đặng 19 người, và làm phép giao cho một đòn-lứa.

Có một phước lớn cho tin-đồ biết nhờ-cậy Chúa là: Vợ của ông tư-hóa Quế ở hội Rạch-vẹp, đau một bịnh rất lạ thường; thầy thuốc An-nam trị không đặng. Ông bèn chở vợ đến nhà thương Cần-thơ, cũng không công-hiệu gì. Thấy vợ gần chết, lại chở về nhà, vô-phương khả cứu.

Bà-con anh em khuyên ông chạy thầy pháp, song ông không chịu, nhứt-định chỉ nhờ Chúa Jésus là Thầy thuốc trú-danh mà thôi. Chúng tôi hiệp cầu-xin Chúa chúa bịnh cho bà. Ngài nhậm lời. Có một tuần, bịnh bà đã được lành. Cám ơn Chúa lắm.—*Huỳnh-văn-Huân.*

Cà-mau.—Có một tin-đồ Cần-thơ đến làm-ăn tại Cà-mau, bị đau nặng, nằm ở nhà người ngoại. Họ thấy gần chết, bèn chở tới nhà giảng. Chúng tôi cùng chúc-viên trong Hội lấy đức-tin hiệp chung cầu-nguyễn. Lúc ấy, anh này tay chon lạnh, môi xanh, thịt m López, mạch đã hết rồi. Thầy thuốc không còn hi-vọng chúa lành được nữa. Nhưng Đức Chúa Jésus là Thầy thuốc rất hay. Sáng ngày, thầy thuốc coi thử, thấy mạch sanh lại. Năm bịnh trọn 20 ngày, anh này nay đã lành-mạnh. Thiệt là tài Cứu-Chúa rất lạ!—*Nguyễn-văn-Sáng.*

Thủ-dầu-một.—Tôi có lời cảm ơn các quý ông bà soạn báo, chẳng những giúp đời thiêng-liêng của anh em tin-giáo được đức-dầy, mà lại làm cho người ngoại cũng cảm-động nữa. Lại xin cảm ơn bà hội-trưởng Irwin, vì Chúa đã dùng bài học của bà trong tháng rồi, túc là bài học ngày 19 Juin, làm cho chi-hội Bến-cát có một cơn phán-hưng rất lớn, đến nỗi chừng mười mấy người phạm tội ăn trầu và hút thuốc đều qui gối xuống mà xưng tội với Chúa, kẻ lấy trầu, người lấy hộp quẹt và thuốc giấy mà tung ở giữa nhà giảng, ai nấy thống-hối, nhứt-định không dám tái-phạm nữa. Tôi ước-ao anh em trong chi-hội nào còn dính-dấp thói-tục đời này, mau nhờ Chúa mà đánh thẳng đi, đặng mong đạt đến địa-vị nêu thánh, thì phước biết bao!

Vì chư quý giáo-hữu trong các Hội-thánh đã có lòng chiếu-cố đến Hội Bến-cát mà cầu-nguyễn giùm, nên Chúa xót-thương, nhậm lời, ban cho một số tiền, khiến chúng tôi cất được nhà giảng gần xong. Mặc dầu năm nay kinh-tế khuẫn-bách, chúng tôi cũng hiệp nhau rán lo làm cái nhà giảng bằng ngôi, giá đáng 200\$00, cũng rộng-rãi. Vậy xin có lời chơn-thanh trước cảm ơn Chúa, sau da-tạ anh em.—*Nguyễn-văn-Thọ.*

Cần-thơ.—Nhờ Chúa ban ơn, Hội-thánh Cần-thơ đã tổ-chức được một trường Chúa-nhứt đặc-biệt, y theo điều-lệ mà dạy. Có 45 học-sanh cả nam lẫn nữ. Nhà trường chia làm ba lớp: Lớp đồng-Ấu, do cô Lê-văn-Út dạy; lớp trung-học, do bà mục-sư Lê-văn-Ngô dạy; và lớp cao-học, tôi dạy. Các em được biết đạo Chúa rõ-ràng và hiểu nhiều lẽ thật trong

Kinh-thánh. Hiện nay trong quỹ của bồn-trường có một số tiền đến 65\$00. Ấy là tiền dâng của các em trong mỗi ngày Chúa-nhựt từ năm 1930 đến nay vậy. Nguyện Chúa ban ơn cho số tiền này lớn theo các em, hầu khi khôn-lớn các em dùng số tiền ấy mà xây-cất cái lâu-dài vinh-hiển, nguy-nga, tráng-lệ cho Chúa ở quê-hương mìn. Trong số nam học-sanh, có em Trà, là con người ngoại, đã tin Chúa và chịu phép baptêm rồi. Cầu-xin Chúa dùng các em này làm sáng danh Ngài.—*Lê-văn-Út.*

Tân-an.—Cám ơn Đức Chúa Trời toàn-năng, Ngài đã ban phước cho vợ tôi nhiều. Mấy năm trước đây, vợ tôi đau phổi, và hụt huyết, thân-hình rất ốm-yếu. Chúng tôi bền lòng cầu-nguyễn, được Chúa chúa lành, lại sanh được một trai rất tốt. Song le, có một điều chưa được vui-trọn, là vợ tôi sanh rồi, mang lấy bệnh tê-tay và chơn, muối bại. Xin quý ông bà anh chị các noi làm ơn cầu-nguyễn giùm cho vợ tôi mau lành, để khỏi ngăn-trở chúc-vụ chúng tôi. Rất cảm ơn.—*Nguyễn-tân-Lộc, tức Chử.*

Một bà góa kia, khi chồng qua đời, có để lại trên 4.000\$ nợ. Lắm phen chúng tôi đã khuyên bà trả lại với Chúa, song bà buồn-rầu vì lo nợ, không thể tin được. Chúng tôi bảo bà cứ tin Chúa đi, thì Ngài sẽ cho tiền trả. Bà ấy vâng lời, kêu-cầu với Chúa, thì Chúa sai người tới mua nhà của bà, nên bà được 4.500\$00, đủ trả nợ, khỏi bị người ta tịch-biên gia-sản. Vậy biết Chúa có đủ quyền giúp đỡ và săn-sóc ta trong mọi việc như mẹ đối với con. Khá nhờ-cậy Chúa, chờ ngã lòng, dầu trong thời-kỳ khó-khăn này.—*Ban trị-sự.*

Gò-công.—Con tôi là Huỳnh-an-Xin, trong vòng 15 ngày, đau rất nặng, 7 ngày không ăn cơm cháo chi; vợ chồng tôi lấy đức-tin cầu-nguyễn Chúa chúa cho em, nay em mạnh như thường. Cám ơn Chúa lắm! (*Phi-líp 4:6*).

Cũng lúc đó, tôi cùng ông chấp-sự Thời đi đến làng Bình-Xuân làm chứng đạo Tin-lành và bán sách. Dầu gặp hai con trâu điên, nhưng nhờ Chúa gìn-giữ, chúng tôi đều được thoát nạn cả.

Hồi tháng Juin, có 15 người cầu-nguyễn tin Chúa. Chúa dùng thầy Diệp-văn-Cần, học-sanh mới về làm chứng, giảng 2 bài, được 5 người cầu-nguyễn. Rất cảm ơn

Chúa! Con ông Bùi-văn-Tấn, là Bùi-thị-Xin, đau rất nặng; ông lấy đức-tin mướn xe chở đến nhà giảng. Chúng tôi hiệp cầu-nguyễn, nội trong đêm đó, Chúa chúa lành cho em. Thật là tài Cứu-Chúa rất lạ! Cảm-tạ không thôi.

Lúc này anh em Hội-thánh Gò-công và Long-Hựu có tình yêu-thương, nên được tấn-tới và vui-vẻ.—*Huỳnh-văn-Thinh.*

TRUNG-KỲ

Cẩm-long.—Bồn-hội mới mở ra năm này, số tín đồ tuy ít, tài-chánh hẹp-hòi, song Chúa đã dùng các con-cái Ngài, kẻ ít, người nhiều, dâng tiền, góp súc, nay đã cất được một nhà-thờ và một nhà thầy giảng bằng lá, giá đáng trăm rưỡi đồng. Chúa lại dùng Hội Tam-kỳ tỏ lòng khế-hiệp thương-yêu, dâng 10 cái ghế dựa dài cho bồn-hội. Vậy chúng tôi xin trước ngại-khen Chúa, sau cảm ơn lòng yêu-thương qui-hóa của anh em.

Xin các quý hội khắp nơi cầu-nguyễn Chúa cho bồn-hội làm lễ khánh-thành và giảng bổ-đạo, khiến anh em đồng-bào được nghe nhiều về Chúa. Rất cảm ơn.—*Phan-văn-Pháp.*

Fai-foo.—Bà Huỳnh-thị-Đào và em Phạm-Phương, 4 tuổi, ngã xuống sông, lại được bình-an. Em Võ-thị-Biên, 7 tuổi, nhào vào giếng sâu 8 thước tây; nhưng lạ thay! hai tay em lại nắm chặt được cái thành giếng, nên được vô-sự.

Vì một việc đã cầu-nguyễn, nên tôi phải đi để mong làm thành ý Chúa. Mới đi nửa đường, tôi té giữa sông, biết không thể bơi-lội. May gặp luồng gió thổi mạnh, đưa kịp cái thuyền con khác tới kề tôi. Khi khỏi bị hại rồi, tôi lại cứ đi, sau thấy việc ấy thành-tựu. Cám ơn Chúa!

Qua năm 1932, bồn-hội chăm lo nhóm cầu-nguyễn chung và hiệp nhau đi làm chứng Tin-lành. Dầu chỗ có hai ba nhà tin Chúa, cũng nhóm nhau cầu-nguyễn mỗi tối thứ tư. Bởi vậy, thêm nhiều người biết yêu-chuộng cầu-nguyễn. Trong khoảng ba tháng rưỡi, Chúa kêu hơn 60 người chịu cầu-nguyễn và phần nửa đã chịu phép baptêm. Xin cầu-nguyễn cho những người này đứng vững trong Chúa. Rất mong con-cái Chúa trong hội Faifoo và Lạc-thành gắng súc cứ tấn-tới trong công-việc đã làm vì danh Chúa và đồng-loại.—*Lê-văn-Long.*

Đồng-hới.—Hồi tháng giêng tây năm nay, tôi đã nhờ các quý ông bà cầu-nguyễn cho đây mau được giấy phép, hiện nay Chúa đã làm xong. Trước cảm ơn Chúa, sau cảm ơn các quý ông bà.

Trải qua mấy tháng nay, Chúa đã ban phước dư-dật, nên Hội-thánh đây được hơn 60 người cầu-nguyễn, tin Chúa, trong số đó có 8 người đã chịu phép baptêm. A-lê-lu-gia.

Cô Nguyễn-thị-Đào đau đên đâ lâu, nay tin đến Đức Chúa Jêsus, thì Ngài đã ra ơn cứu-chữa cho cô đó được lành rồi. Thật là tài Cứu-Chúa rất lạ, không việc gì JÊSUS không làm được, đáng ngợi-khen thay!

Xin các quý ông bà nhớ cầu-nguyễn cho Hội-thánh Đồng-hới dẫn-dắt được nhiều linh-hồn trở về cùng Chúa, cho mấy anh chị mới chịu phép baptêm được đứng vững trong Ngài, và cho hơn 50 người kia được tin Chúa cách thật lòng, thi thảm-tạ lâm.—Hoàng-trọng-Thừa.

Tam-kỳ.—Nhờ Chúa, từ 5 Juin 1932 đến nay, tiền bỏ vô thùng để giúp sự truyền-đạo cho Mường, Mán, Mèo, Mọi, v. v., và ghe cùng ô-tô, tại hội Tam-kỳ, nay được 3\$00 rồi; nhờ Chúa, hết tháng này cũng được hơn 4\$. Đỗ đồng mỗi tháng được 2\$.

Xin nhớ cầu-nguyễn cho em Đoàn-dư-Khuông có ho ra máu, và cho em Âu, em Điền, hai con của một ông chấp-sự, cũng ho ra máu. Lại xin cầu-nguyễn cho Hội Tam-kỳ nữa.—Đoàn-văn-Khánh.

BẮC-KỲ

Bắc-ninh.—Trong mùa hạ này, khí-hậu nóng lầm, nên sanh ra lầm tật-bịnh. Ở đây có nhiều con trẻ phải thiệt mạng. Hội-thánh này lại có nhiều con trẻ nữa, thế mà nhờ Chúa giữ-gìn bình-an cả. Con ông Nguyễn-bá-Trước lên sỏi nặng lầm. Em dường như tắt hơi. Lúc bấy giờ, ông hết sức nhờ Chúa, sắp mình xuống cầu-nguyễn. Hồi lâu em lại tỉnh, rồi kêu cha mẹ. Hôm nay đã ăn chơi như thường. Thật là tài Cứu-Chúa rất lạ.

Gia-quyến ông Phan Thành đã được ơn Chúa, nhưng hai cụ thân-sanh ông chưa tin. Hằng ngày ông bà nằm lời hứa của Chúa mà cầu-nguyễn. Nay bà cụ ở Hà-nội sang Bắc-ninh thăm chơi, đã bỗng lòng ăn-năn tội, tin Chúa. Vậy xin quý ông bà đồng-thanh với tôi mà ngợi-khen Chúa.

Hồi người đã tin Chúa mà gia-quyến chưa tin! chờ ngã lòng, vì có chép rằng: «Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì người và cả nhà đều sẽ được rõi.»—Lê-Châu.

Thái-bình.—Cảm ơn Chúa, tôi sốt rét ngã nước (paludisme) trong hơn 3 tuần-lê, bệnh-tinh rất nguy-kịch, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Tôi có viết thơ đi nhiều nơi xin cầu-nguyễn. Ngày nay Chúa đã trả lời mà cứu tôi khỏi chết, song trong mình hãy còn yếu lâm và lưỡi còn vàng. Xin anh em chị em cầu-nguyễn Chúa cất hết mọi thứ bệnh trong thân-thể tôi để được mạnh-khỏe mà hầu việc Ngài. Lại xin cầu-nguyễn cho vợ tôi có chứng nhức đầu nguy-hiểm phát ra mỗi buổi chiều, và cho những anh em tín-đồ ở Hội chúng tôi bị gia-đình bắt-bó dữ-tợn, đến nỗi có người phải bỏ nhà mà đi tinh khát. Rất cảm ơn.—Đương-nhữ-Tiếp.

Tự-nhiên.—Cảm-tạ Chúa, ngày 3 Juillet 1932, có ba người chịu phép baptêm, nhập thêm vào Hội-thánh.

Và, Chúa lại kêu-gọi một tín-đồ sốt-sắng, là Trần-viết-Dụ, quyết-định dâng minh cho Chúa, vào học trường Kinh-thánh.

Xin các quý ông bà cầu-nguyễn cho ba người mới chịu phép baptêm này được tái-sanh, đứng vững trong Chúa, và cho ông Trần-viết-Dụ đủ mọi sự cần-dùng. Amen.—Nguyễn-Đích.

Lạng-sơn.—Chúa đã ban phước cứu tôi thoát nạn chết hụt. Số là, Chúa-nhứt, 26 Juin, hồi 9 giờ 15 phút, tôi ngồi xe đạp đi xuống nhà giảng ở làng Bản-lồng để giảng cho người Thổ. Lúc đang đi giữa quãng đường quặt-quẹo, đường núi nhiều chỗ nguy-hiểm, thỉnh-linh gặp một cái xe hơi của một viên quan võ từ Hà-nội lên, mở máy chạy thiệt mau. Xe đến gần giáp tôi, người tài-xế mới bóp còi: toe! toe!... Tôi nghe tiếng còi, thì xe hơi đã ở gần ngang trước mặt rồi, chỉ cách nhau chừng hai thước tây. Thấy vậy, tôi run-rẩy cả người, kinh hồn mất vía, liền kêu với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cứu tôi; bằng chảng, tôi phải chết trong một giây này. Vừa cầu-nguyễn dứt lời, xe hơi liền rập vào xe tôi đương cõi. Về tôi đập vào đầu xe hơi, tôi liền ngã xuống, bắn té bên sườn núi. Còn xe đạp thì bị xe hơi đè lên một nửa. Người tôi chảng đau-dớn chút nào, chỉ xe đạp hơi hư chút đỉnh.

Thế mới biết tài Cứu-Chúa rất lạ ! Từ đó đến nhà giảng, tay dắt xe, tôi vừa đi vừa hát ngợi-khen và cảm-tạ Chúa không xiết. «Đầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-hoa nào, vì Chúa ở cùng tôi.»

Ở đây Chúa ban phước nhiều. Chúng tôi đã bâu ban tri-sự, có hai chấp-sự và một thợ-ký. Trong độ vài tháng nay, cả Thổ, Nùng, lắn An-nam, có 56 người đã cầu-nguyện, tin Chúa. Sự đó thật chỉ bởi lời cầu-nguyện của anh em. Rất cảm ơn.—*Nguyễn-văn-Phản.*

Vui lòng thí của.—Mới đây, ông Trần-như-Hối, Long-diền, gửi 1\$00, ông Nguyễn-Úng, Phan-rang, gửi 1\$00, và ông Nguyễn-văn-Sáng, Cà-mau, gửi 0\$50 giúp Thánh-Kinh Báo. Quí-hóa thay, tấm lòng háo-nghĩa ấy ! Bồn-báo xin cảm ơn, và cầu

Chúa ban phước cho anh em.—T. K. B.

Giới-thiệu.—VĂN-HỌC TẠP-CHÍ đã ra đời, dày 112 trang, mỗi số giá 0\$35, 12 số 4\$00. Chủ-bút là ông Dương-bá-Trạc, chủ-nhiệm là ông Dương-tụ-Quán. Bảo-quán ở số 193, Phố Hàng-Bông, Hà-nội. Bồn-báo đã tiếp được số đầu. Vậy xin chào mừng bạn đồng-nghiệp và vui lòng giới-thiệu cùng độc-giả.—T. K. B.

Bồn-báo khai-sự.—THÁNH-KINH Báo còn đọng hơn 100\$00 tiền báo nữa ; nay đã quá nửa năm rồi. Độc-giả nào mua THÁNH-KINH Báo nữa năm và trọn năm mà chưa gởi tiền về trả, thì xin kịp gởi về cho bồn-báo để tiện sổ-sách. Đồng tiền là món nuôi sống tờ báo, mong rằng các quí độc-giả lưu-tâm mà giúp đỡ cho. Cảm ơn lắm.—T. K. B. (Coi tiếp trang 380)

THI-CA TIN-LÀNH

MỤC-SƯ PHAN-ĐÌNH-LIỆU

40. THÍ-DỤ VỀ LÒNG TỪ-THIỆN CỦA NGƯỜI SA-MA-RI

(Lu-ca 10 : 25-37)

Luật-sư thử hỏi Jê-sus :

«Làm sao cho được sống lâu đời đời ?»

Đáp rằng : «Phải mến Chúa Trời,

Và tuân luật-pháp yêu người cận-lân.»

Song người tự nghĩ, hỏi rằng :

«Biết ai là kẻ cận-lân với mình ?»

—«Này xem một khách bộ-hành,

Sa-lem (Giê-ru-sa-lem) rảo bước xuống thành Ri-cô (Giê-ri-cô),

Chẳng may gặp đảng hung-đồ,

Cướp đường đánh bại, thây phô giữa đường.

Có thầy tế-lê đi ngang,

Liếc sơ con mắt, thuận dàng bước xuôi.

Lê-vi cũng ghé đến nơi,

Lại gần xem thấy, thấy rồi bỏ đi.

Song có người Sa-ma-ri,

Động lòng thương-xót, bỏ đi không đành,

Ra công bó-rít soạn-sành,

Đem thuê chủ quán chưa lành vit thương;

Dặn rằng : Tồn mấy bạc vàng,

Khi về, tôi sẽ giao hoàn giá ngàn.

Đồng-hành kia có tam nhàn,

Hỏi ai là kẻ cận-lân của người ?»

Luật-sư đáp lại một lời :

«Chính ông từ-thiện giúp người lúc nguy.»

—«Theo gương, người hãy làm đi.»

41. MA-THÊ VÀ MA-RI

(Lu-ca 10 : 38-42)

Jê-sus với môn-đồ đào xú,

Có một bà mỹ-tự Ma-thê,

Chốn đồ-trung đón-rước Chúa về,

Cùng em gái Ma-ri hiệp ý.

Dưới chơn Chúa, em ngồi châm-chỉ,

Đặng nghe lời chung-thi dạy-khuyên.

Chị nhọc công, mở miệng than-phiền :

«Sao nỡ để mình tôi vất-vả ?

Lạy Cứu-Chúa, xin Ngài phán hạ,

Đặng em tôi giúp đỡ mọi bần.»

Chúa phán rằng : «Ngươi, hỏi Ma-thê !

Em ngươi đã chiếm về phần nhứt,

Trong trần-thế, không ai cướp giựt ;

Khuyên ngươi đừng bối-rối than-phiền.»

Này vật-chất, nụ thiêng-liêng.

42. SỰ CẦU-NGUYỆN

(Lu-ca 11 : 1-4, so-sánh Ma-thi-ơ 6 : 9-13)

Lạy Cha ! danh được Thánh.

Nước được đến, ý Cha tròn,

Ở đất như trời vậy ;

Mỗi ngày bảo-dưỡng con.

Tội-lỗi, tôi xin tha,

Tôi cũng xá người ta.

Cho tôi khỏi cảm-dỗ,

Cứu tôi khỏi ác-ma.

Nước Ngài được bền-vững,

Quyền-lực và vinh-hoa,

Đời đời vô-cùng-tận,

Đều thuộc về của Cha.



BÀI HỌC NGÀY CHÚA NHỰT

4 SEPTEMBRE, 1932

BÀ E. F. IRWIN

CÁCH RỘNG-RÃI CỦA ÁP-RAM ĐỐI VỚI LÓT

(Sáng-thế Ký 13: 5-15)

CÂU GỐC:— Hãy lấy lê kính-nhường nhau

(Rô-ma 12: 10)

LỜI MỞ DÀNG

TIẾP theo những điều đã xảy ra mà chúng ta học trong bài tuần-lễ trước, thì có sự đối-kém rất lớn tại xứ Pha-lê-tin. Lúc đó, ông Áp-ram đã lia-bỏ xứ ấy mà xuống xứ È-dip-tô. Đây chắc không phải là ý của Đức Chúa Trời, nên ông bị hổ-thẹn tại đó, và về phần thiêng-liêng ông không giúp-đò được một ai. Sau ông lại trở về xứ Ca-na-an và Bè-tên, là chỗ mà ban đầu ông đã làm một bàn-thờ cho Đức Chúa Trời. Lót, cháu ông, đã ở chung với ông trong mấy năm. Khi mới vào xứ Pha-lê-tin, thì những thú-vật: chiên, bò, dê, vân vân, đều còn ít-ỏi lắm, song lần lần sanh-sản ra nhiều. Hai người càng ngày càng giàu-có thêm, đến nỗi không ở chung với nhau được nữa.

Ông Áp-ram và ông Lót có tánh khác nhau lắm. Hai người cùng một họ, đồng ở một chỗ với nhau. Kinh-thánh đã chép cả hai đều công-bình. Sách Sáng-thế Ký 15:6 chép về sự công-bình của Áp-ram, và II Phi-e-rơ 2:7, 8 chép về sự công-bình của Lót. Truyền-tich của Áp-ram có thể chỉ về người tin theo Chúa mà biệt khỏi thế-gian, còn Lót lại chỉ về người cũng tin theo Chúa, nhưng vẫn ham-mến những việc đời này lắm.

I.— Áp-ram và Lót chia-rẽ nhau

Tín-đồ thiệt của Chúa thường tra-mến sự bình-yên. Ông Áp-ram là người có lòng như vậy. Khi ông thấy sự rầy-rà ở giữa các đầy-tớ mình và những đầy-tớ của Lót, thì ông biết thể nào ông và Lót cũng phải chia-rẽ nhau mới được. Ông là người niêm cao kỹ trưởng, và cũng là một người đã đặt họ-hàng đi ra khỏi xứ mình, nên ông đáng tự lựa-chọn một chỗ

mà mình ưa-muốn. Nhưng lòng ông rộng-rãi lắm, bèn cho phép ông Lót lựa-chọn một chỗ trước. Ông Áp-ram đã nói rằng: «Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.» Chiếu theo lê-phép và quyền-tước, thì Áp-ram thể nào cũng được lựa-chọn mà chiếm một chỗ tốt-dep hơn hết, nhưng ông nhường cho Lót lựa-chọn trước. Thiệt Áp-ram không tự lo cho mình, vì ông biết có Đức Chúa Trời, là Cha ông, sẽ lo cho ông, thì mới phước hơn.

II.— Sự thối-lui của Lót

Từ lúc ông Lót đã lựa-chọn đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ để làm sản-nghiệp của mình, thì ông lại thối-lui. Ông thật làm hình-bóng rất rõ về một tín-đồ còn muốn theo những việc thế-gian mà cũng muốn ăn-ở thánh-sạch.

1.— Ông Lót thối-lui lần thứ nhứt là từ khi ông lựa-chọn đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Chỗ Lót lựa-chọn đó thật là tốt-dep lắm, nhưng tiếc vì Lót không hỏi đó có phải là ý Chúa hay chẳng. Ông chỉ nghĩ rằng: những chỗ đó thật rất ích-lợi cho mình để được trở nên một nhà phú-hộ.

2.— Sáng-thế Ký 13: 12-13 bày-tổ ông lại thối-lui nữa. Dân thành Sô-đôm rất độc-ác và phạm nhiều tội trọng cùng Đức Chúa Trời. Thật đó là một nơi rất khó dạy-dỗ con-ai mình tránh khỏi tội-lỗi, vì hằng ngày nhiều gương xấu treo ra trước mắt. Nhưng Lót chẳng suy-ngẫm việc xa, nên cứ đem vợ con mình đến ký-ngụ tại đó.

3.— Sáng-thế Ký 19 cũng kể về sự thối-lui của ông nữa. Có hai thiên-sứ đến

tham ông Áp-ram, rồi cũng thăng xuống thành Sô-dôm để khuyên-dỗ Lót. «Ông Lót đương ngồi tại cửa thành.» Câu này tố cho ta biết rằng ông là một người lớn trong những người cai-trị thành ấy. Thành Sô-dôm chứa những dân-cư rất xấu-xa và độc-ác. Lót cứ để cho con ông lớn lên trong thành ấy. May con gái của ông cũng kết-hôn cùng những người độc-ác đó. Lúc bấy giờ chỉ còn một điều mà Đức Chúa Trời cần phải làm là hủy-diệt thành đó. Các thiên-sứ đã đến để khuyên-dỗ ông Lót và cả nhà ông mau mau đi trốn khỏi thành ấy. Ông Lót cũng đã thuật lại lời ấy cho mấy người rõ, nhưng họ không tin lời ông làm chứng. Đến khi ông lia khỏi thành Sô-dôm, vợ ông còn tham những của đời trần-tục, nên dầu chọn bước đi, nhưng dầu còn quay mà ngó lại, bèn trở thành một tượng muối. Đức Chúa Trời đã phán-dạy chẳng nên ngó lại khi đã lia-bỏ thành ấy. Như vậy, lúc đó, chỉ có Lót và hai con gái ông được cứu mà thôi.

III.—Giao-ước của Đức Chúa Trời với Áp-ram

Áp-ram đã cho phép Lót được tự-do chọn-lựa nơi tốt hơn hết. Sau đó, Đức Chúa Trời phán-bảo Áp-ram rằng: «Hãy nhường mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy được, thì ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng-doi ngươi đời đời.» Lót đã lo mà lựa-chọn chỗ mình rồi, nhưng Áp-ram thì nhờ Chúa lựa-chọn cho, nên lại được nhiều hơn. Đó, Đức Chúa Trời lại ban thêm một lời hứa cho Áp-ram nữa. Ngài phán rằng: «Ta sẽ làm cho dòng-doi ngươi như bụi trên đất.»

CẤT NGHĨA NHỮNG CÂU KHÓ HIỂU

Sáng-thế Ký 13:5.—**Và, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò và trại.** Lót được giàu-có và được những phước-thiêng-liêng là vì «ông cùng đi với Áp-ram.»

Câu 7—**Dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ.** Kinh-thánh chép về hai dân ấy để tố cho ta biết rằng bởi có cõi cõi họ, nên Áp-ram và Lót không đủ chỗ để nuôi thú-vật của mình. Lại nữa, Kinh-thánh cũng nói về hai dân ấy để dạy-dỗ tín-dồ phải ăn-ở với nhau cách

bình-yên trước mặt người ngoại. Nếu không, thì sao họ biết được sự sáng của Chúa mà theo Ngài?

Câu 8.—**Xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lyny nhau.** Áp-ram không hỏi hay là xét-đoán về sự cãi-lyny của những đầy-tớ. Điều quan-hệ là chẳng nên cãi-lyny nhau.

Chúng ta là cốt-nhục.—Từ đời xưa, từc là trong đời Áp-ram, họ đã biết đều quan-hệ là tín-dồ phải ăn-ở với nhau một cách bình-yên, vì chúng ta là cốt-nhục (Thi-thiên 133:1).

Câu 9.—**Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi.** Thật rất dễ khuyên-dỗ người ta ăn-ở cách bình-yên, nếu sự bình-yên ấy sẽ ban phước cho mình. Áp-ram biết rằng phải để cho Lót lựa-chọn nơi tốt trước, thì sau mới có sự bình-yên với nhau. Vậy ông cứ vui lòng để cho Lót lựa-chọn.

Nếu ngươi lấy bên hữu ta sẽ qua bên tả.—Lời này tố ra cái lòng rộng-rãi của Áp-ram. Tin-dồ dâng soi gương sáng của ông mà làm theo.

Câu 10.—**Lót bèn ngược mắt lên.** Nếu Lót ngược mắt lên để biết ý Chúa, thì có phước hơn để lựa-chọn sả-nghiệp tốt ở thế-gian này.

Câu 12.—**Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an.** Đức Chúa Trời đặt ông đến xứ Ca-na-an và ở với ông tại đó. Vì vậy, nên ông được nhiều phước-hạnh lắm.

Câu 15.—**Vì cả xứ ngươi thấy.** Áp-ram mới bằng lòng cho Lót đất tốt hơn hết, nhưng Đức Chúa Trời liền phán cùng Áp-ram rằng cả xứ ngươi thấy đều thuộc về ngươi (Xem Sáng 15:1).

Dòng-doi ngươi.—Ấy chỉ về Đấng Christ (Ga 3:16) và mọi người tin Ngài thì sẽ được ăn-gia-tài của Áp-ram (Ga 3:29).

LỜI HỎI:

1.—Vì có nào Áp-ram đã bỏ xứ Pha-lê-tin?

2.—Việc ông làm đó có theo ý Đức Chúa Trời không?

3.—Ông Lót và ông Áp-ram có tánh khác nhau thế nào?

4.—Vì có nào Lót và Áp-ram lại chia-rẽ nhau?

5.—Ông Áp-ram tỏ lòng rộng-rãi thế nào?

6.—Khi Lót tự lựa-chọn phần tốt cho mình, thì gặp sự hại thế nào?

7.—Khi Áp-ram lấy lòng rỗng-rãi mà cho Lót lựa-chọn, thì ông lại được phước gì?

8.—Vì cớ nào Kinh-thánh chép có dân

Ca-na-an và dàn Pha-rè-sít tại xứ Pha-lê-tin?

9.—Bài này có dạy-dỗ gì về sự cãi-lãy nhau?

10.—«Nếu người lấy bên hữu ta sẽ qua bên tả,» lời ấy có sự dạy-dỗ gì cho tin-đồ?

11 SEPTEMBRE, 1932

CÁI GIẾNG CỦA Y-SÁC

(Sáng-thế Ký 26 : 12-25)

CÂU GỐC:—Lời đáp êm-nhé làm nguôi cơn giận, còn lời
xẳng-xóm trêu thanh-nộ thêm

(Châm-ngôn 15 : 1)

LỜI MỞ ĐÀNG

KHI Kinh-thánh chép về đời sanh-hoạt của người nào, thì chép một cách thành-thật và trung-tín lắm. Nếu người đó làm đều ngay-thẳng trước mặt Chúa, hay là làm trái ý Ngài, thì Kinh-thánh cũng chép rõ ra cả. Đức Thánh-Linh không chịu giấu kín tội-lỗi của một người nào, dầu người đó là đầy-tớ hay là tín-đồ của Chúa. Áp-ram và Y-sác là hai người yêu-mến Chúa và được Ngài yêu-thương lại, nhưng khi họ phạm tội, thì Đức Thánh-Linh liền tố những điều ấy ra trong Kinh-thánh.

Áp-ram và Y-sác, cả hai đều phạm tội trong một chỗ và cùng một cách giống nhau. Nhưng chuyện về Y-sác thì xảy ra đến 80 năm sau khi Áp-ram phạm tội. Dầu trong hai lần ấy có Đức Chúa Trời giúp-đỗ, nhưng hai người đều gặp sự bối-rối và cực-khổ, là vì cả hai đều không theo ý Đức Chúa Trời mà cứ đi xuống xứ Phi-li-tin. Dầu tại xứ Ca-na-an có sự đói-kém, song nếu cả hai người đừng losợ, cứ tin Chúa và cứ ở lại, thì chắc được Ngài lo cho, chẳng thiếu-thốn gì. Đương khi không còn theo ý Đức Chúa Trời, thì hai ông không còn đủ sức mà thắng sự cảm-dỗ, nên đã vấp-phạm. Hôm nay cũng vậy, đương khi tin-đồ làm theo ý thành của Đức Chúa Trời, thì mới có sức thiêng-liêng.

Khi ở tại xứ Phi-li-tin, Y-sác được giàu-có thêm; song vì sự giàu-có ấy làm cho người Phi-li-tin ghen-ghét cả nhà ông và muốn đuổi ông ra khỏi xứ họ nữa.

I.—Y-sác dâng trọn mình phục-tùng Đức Chúa Trời

Trong Kinh-thánh, ông Y-sác làm một hình-bóng rõ hơn hết về một người dâng

trọn mình cho Đức Chúa Trời. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã đem Y-sác đến đền-thờ mà dâng cho Chúa, và khi thơ-ấu thì ông đã phục-tùng Ích-ma-én.

Khi Y-sác 25 tuổi, thì Áp-ram đem Y-sác lên núi Mô-ri-a và có ý giết trên bàn-thờ để làm của-lễ mà dâng cho Đức Chúa Trời. Nhưng, khi Chúa đã thử và biết lòng Áp-ram như vậy rồi, thì Ngài không chịu cho Áp-ram giết Y-sác. Ngài sửa-soạn một con chiên để Áp-ram dùng mà làm lễ dâng cho Ngài. Nhưng, vì bằng Áp-ram có làm lễ ấy, thì Y-sác cũng bằng lòng chịu chết, vì nếu là ý của Đức Chúa Trời.

Về sự kết-hôn, Y-sác cũng chỉ muốn theo ý Chúa mà thôi. Y-sác bằng lòng để cho Áp-ram và đầy-tớ ông lựa-chọn người vợ cho mình. Khi đọc và xem kỹ về truyện người đầy-tớ chọn vợ cho Y-sác, thì chúng ta biết sự lựa-chọn ấy là tốt lắm, nhưng Y-sác không có phép lựa-chọn và ông bằng lòng.

Còn về sự ban phước cho hai con của Y-sác, thì Y-sác cũng bằng lòng theo ý Đức Chúa Trời. Ông có lòng yêu-thương È-sau, con đầu lòng, hơn Gia-cốp, và cũng muốn cho È-sau sẽ nhận-lãnh được sự giao-ước mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông. Nhưng ấy không phải là ý của Đức Chúa Trời, và Y-sác cần phải ban phước ấy cho Gia-cốp.

Trong những câu Kinh-thánh mà chúng ta học ở bài này hôm nay tỏ ra mọi đều ông Y-sác có lòng chịu-lòn lắm. Ông Y-sác có nhiều bầy chiên và bò, nên cần phải có nhiều nước cho thú-vật ấy uống. Lúc trước Áp-ram đã đào mẩy cái giếng và khi sau Y-sác có đào lại. Nhưng mà

những người Phi-li-tin ghen-ghét ông và cả nhà ông, nên họ đuổi ông khỏi giếng này qua giếng kia. Một giếng có tên là È-sét (nghĩa là tranh-giành), vì ở đó bọn chăn chiên Ghê-ra tranh nhau với bọn chăn chiên của Y-sác. Y-sác không có tánh cãi-lẫy, ông chịu cho họ chiếm giành giếng ấy, và ông đi đào giếng khác. Rồi đó người Phi-li-tin lại giành giếng ấy nữa, nên Y-sác có đặt tên giếng ấy là Sít-na (nghĩa là giành nhau). Rồi đó Y-sác lại đi một chỗ khác mà đào một giếng mới nữa. Giếng thứ ba này ông lại đặt tên là Rè-hô-bốt (nghĩa là rộng-rãi), vì đến đó họ không còn tranh-giành nhau nữa. Đó, ông có đến Bè-e-Sê-ba, tại đó Đức Chúa Trời có hiện đến và ban lời hứa cho ông nữa. Thật, trong những cách ăn-ở của Y-sác, ta thấy ông đã dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời.

II.—Y-sác thò-lạy

Tại Bè-e-Sê-ba, Y-sác đương theo ý của Đức Chúa Trời một cách trọn-vẹn. «Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người... Y-sác lập một ban-thờ, cầu-khấn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó.» Trong mấy câu ấy chúng ta thấy: 1. Y-sác đương ở trong ý-muốn Chúa. 2. Đức Chúa Trời đã hiện đến. 3. Có một bàn-thờ để thò-lạy. 4. Sự cầu-nguyễn. 5. Đóng trại tại đó, nghĩa là biệt riêng ra khỏi người thế-gian.

Được phước-hạnh của Đức Chúa Trời và được giao-thông với Đức Chúa Trời là khác nhau xa lăm. Có nhiều tín-đồ tưởng rằng nếu được Chúa ban phước cho mình thì đủ rồi. Đây ta thấy Y-sác đã được phước của Đức Chúa Trời đương khi ông trái ý Ngài. Nhưng mà được Chúa hiện đến với người, nghĩa là được giao-thông với Ngài, mới là phước-hạnh thiệt. Biết Đức Chúa Jêsus và được ở trong Ngài là phước hơn những ơn Ngài ban.

III.—Y-sác ban phước cho người lân-cận mình

Khi Y-sác ở tại Ghê-ra với vua A-bi-mê-lêc, thi ông không ban được phước cho ai. Trái lại, thường có sự tranh-giành ở giữa đầy-tớ ông và người Phi-li-tin. Nhưng đến khi ông biệt khỏi những người ấy, thi Chúa hiện đến với ông, và từ lúc bấy giờ ông mới có thể ban phước

cho nhiều người khác. Người Phi-li-tin muốn lập kết-trước cùng Y-sác, vì họ đã thấy Đức Chúa Trời phù-hộ và ban ơn cho ông nhiều. Đến khi Y-sác biệt riêng khỏi thế-gian và hết lòng thờ-phuợng Đức Chúa Trời, thì họ lại hết lòng muốn ông ban phước cho họ. Lúc trước, nếu ông muốn, thi ông đã có thể đánh nhau với người Phi-li-tin và chắc ông được thắng-trận. Nhưng ông không làm điều đó. Đến khi sau chúng ta thấy ông rất có quyền mà ban phước cho họ. Nếu ông đã đánh nhau với họ rồi, chắc sau ông không có quyền mà giúp đỡ người nào nữa.

Tín-đồ nào thường theo việc thế-gian, chắc không có quyền gì mà giúp người ta về sự thiêng-liêng. Vậy tín-đồ cần phải dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời và cũng phải biệt khỏi những việc của thế-gian.

CẮT NGHĨA NHỮNG CÂU KHÓ HIỂU

Sáng 26:12—**Y-sác gieo hột giống trong xứ đó.** Đây là lần thứ nhứt đã nói về dòng-doi nhà Áp-ra-ham làm ruộng.

Xứ đó. Nghĩa là xứ Ghê-ra trong nước Phi-li-tin.

Vì Đức Chúa Trời đã ban phước cho. Y-sác gặt được trăm phần bội hơn vì Chúa đã ban phước cho. Sự thiếu-thốn và cơn đói-kém không khi nào ngăn-trở Chúa được. Ai có lòng nhớ-cậy Ngài, nầy sẽ được phước.

Câu 13.—**Người nên thánh - vượng.** Ấy nghĩa là trở nên giàu-có (I Sa 25:2; II Sa 19:32; II Vua 4:8; Gióp 1:3).

Câu 16.—**Vì người thánh-vượng hơn chúng ta bội phần.** Trong đời đó, những người giàu có quyền làm hại kẻ lân-cận mình, nhưng Y-sác không hề có ý làm điều ấy. Y-sác được thánh-vượng, vì ông có lòng hướng về Đức Chúa Trời và nhớ-cậy Ngài. Và hôm nay cũng vậy, nếu ai có lòng như Y-sác, thi cũng không muốn làm hại ai.

Câu 17—**Vậy Y-sác bỏ chốn này.** Không phải Y-sác đi là vì cớ sợ đâu, nhưng vì ông muốn ăn-ở cách bình-yên theo gương của cha ông là Áp-ra-ham đối với những người mới.

Câu 22—**Họ không tranh-giành nhau.** Người ta không thể tranh-giành với một người không chịu tranh-giành lại.

Câu 24—**Đức Giê-hô-va hiện đến với người.** Đây là lần thứ hai mà Đức Chúa

Trời hiện đến với Y-sác (xem Sáng 26:2).

Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
Những phước-lành Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, thì Ngài cũng có hứa lại với Y-sác nữa.

Câu 25.—**Y-sác lập một bàn-thờ, cầu-khn danh Đức Giê-hô-va.** Những người Phi-li-tin và những dân ngoại khác đều biết Y-sác thờ-lạy Đức Chúa Trời.

LỜI HỎI:

- 1.—Kinh-thánh chép cách nào về đời sanh-hoạt của mỗi người?
- 2.—Tội-lỗi của Áp-ram và Y-sác là gì?
- 3.—Vì cớ nào hai người đó phạm tội?
- 4.—Bởi cớ nào những người Phi-li-tin ghен-ghét Y-sác?

5.—Khi xem-xét đời của Y-sác, thì chúng ta thấy ông có lòng thè nào?

6.—Nói bốn điều hoặc ông hoặc cha mẹ ông tỏ ra là đã dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời?

7.—Đều nào tỏ ra cho chúng ta biết ông có lòng chiu-lòn?

8.—Kể ra tên ba cái giếng mà ông Y-sác đã đào, rồi bỏ đi, vì người Phi-li-tin tranh-giành? Ba tên của ba giếng ấy có nghĩa gì?

9.—Vì cớ nào Đức Chúa Trời lại hiện đến với Y-sác nữa?

10.—Vì cớ nào những người Phi-li-tin lại cũng muốn lập kết-ước với Y-sác? Vì cớ nào lúc bấy giờ ông Y-sác lại ban phước được cho những người Phi-li-tin?

18 SEPTEMBRE. 1932

Ê-SAU BÁN QUYỀN TRƯỞNG NAM

(Sáng-thế Ký 25: 27-31; 27: 34-40)

CÂU GỐC:—Hết thấy những người đua-tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng-ky

(1 Cô-rinh-tô 9: 25a)

LỜI MỞ ĐÀNG

TUẦN-LỄ trước chúng ta đã học về ông Y-sác ở tại xứ Phi-li-tin và ông có đào nhiều cái giếng tại đất ấy. Lúe đó, È-sau độ bốn mươi tuổi (Sáng 26:34). È-sau đã bán quyền trưởng-nam trước khi Y-sác xuống đất Ghè-ra. Về È-sau, thi Kinh-thánh Tân-ước đã chép như vầy: «È-sau chỉ vì một món ăn, mà bán quyền con trưởng.» Vậy gươong này đáng cho ta là tín-dồ Chúa cần phải răn-chùa, đừng học theo È-sau mà khinh-lòn việc đời đời, đâu mắt ta không thấy được, nghĩa là đừng ham-mê việc thế-gian mà bỏ việc của Đức Chúa Trời. «Hãy coi chừng, cho trong anh em chờ có ai gian-dâm» (Hê 12: 16).

I.—Gia-cốp và È-sau

Gia-cốp và È-sau là hai con sanh đôi, ra đời một lượt, nhưng tánh hai người thì khác hẳn nhau lắm. «È-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giòng-ruồi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền-lành, cứ ở lại trại.» Sự săn-bắn và nghề làm ruộng, là hai điều mà Y-sác hay ưa thích lắm, nên È-sau lại ở đẹp lòng cha hơn Gia-cốp. Còn về phần bà Rê-be-ca

thì, lại ưa-mến sự hiền-lành của Gia-cốp. Bà đó còn nhớ những lời của Đức Chúa Trời đã phán cùng bà rằng: «Đứa lớn phải phục đứa nhỏ.» Nhưng trong hai người, cả È-sau lẫn Gia-cốp, đều có tấm lòng tội-lỗi.

Có lẽ bà Rê-be-ca cũng đã thuật lại lời ấy cho Gia-cốp, và Gia-cốp muốn giúp việc Đức Chúa Trời để làm trọn ý Ngài. Nếu ông này có lòng nhịn-nhục mà biết nhờ-cậy Chúa, thì chắc sẽ được cái quyền trưởng-nam một cách rất vinh-hiển cho ông, mà cũng vinh-hiển Đức Chúa Trời nữa. Dẫu người ta trong đời này có thể biết chắc-chắn rằng Chúa muốn cho mình làm điều này, đều kia, nhưng cũng phải có lòng nhịn-nhục mà chờ-dợi cho rõ ý Ngài. Nếu hết thấy tội-tớ Chúa đều làm như vậy, thi chắc sẽ được sự bình-yên luôn luôn, và cũng sẽ không làm cực-khổ cho ai nữa.

II.—Trong lúe hiểm-nghèo

È-sau và Gia-cốp đã gặp một bước hiểm-nghèo, và đương khi gặp đó, cả hai người đều tỏ lòng xấu. È-sau đi săn mồi về, nên mệt-mỏi, bụng đói lắm. Ông vừa thấy Gia-cốp đương nấu đồ-ăn, bèn lập-

tức xin em cho mình ăn. Gia-cốp đang lẽ phải có lòng vui-vẻ cho anh mình ăn tức-thì, nhưng ông này lại không làm như thế. Ông nói và xin với È-sau rằng: «Này anh, hãy bán quyền trưởng-nam cho tôi đi.» Gia-cốp đã tóm ra lòng xấu, vì không vui-vẻ cho anh mình ăn nhưng không. Còn È-sau thì cũng có lòng xấu, bởi châm-lo về xác-thịt hơn những phước-hạnh của Đức Chúa Trời dành ban cho mình. È-sau đã bán quyền trưởng-nam lấy bánh và canh phan-dậu.

III.—Quyền trưởng-nam là gì?

È-sau đã bán cái gì? Vì sao Gia-cốp có quyền làm trưởng-nam? Quyền trưởng-nam là thuộc về con đầu lòng. Ai được phước ấy, nấy sẽ làm thầy tế-lễ trong họ mình, được lời hứa về sự thắng ma-quỷ như đã chép trong Sáng-thế Ký 3: 15, và cũng được lời hứa này: bởi người ấy cả thế-gian sẽ được phước (Sáng 12: 3).

IV.—Sự buồn-bã của È-sau

(Sáng 27: 34-40)

Trong lòng người ta thường không kể việc Đức Chúa Trời là qui. Vì ai nấy đều tưởng Đức Chúa Trời ở xa và không tin đến những lời Ngài phán-hứa là có quyền. Những điều nào mắt thấy được thì họ tin. È-sau cũng vậy, vì khinh-dể cho đến nỗi ông phải mất quyền trưởng-nam và cũng mất hết những phước mà cha muốn ban lại cho mình. Nhưng đến khi ông đã ăn-năn hối-hận, thì ông buồn-bã quá, bèn la lên một tiếng rất lớn, rất thảm-thiết, mà thura cũng cha rằng: «Cha ôi! xin hãy chúc phước cho con luôn nữa» (Sáng 27: 34). Sách Hê-bo-ro 12: 16, 17 cũng chép về sự buồn-bã của È-sau. Khi đọc đến những điều ấy, ta phải biết rõ rằng những điều ông đã mất tức là quyền làm con đầu lòng, quyền ban phước cho loài người và phép để làm thầy tế-lễ cả. Kinh-thánh không chép ông ấy đã mất linh-hồn. Nhưng thật ông ấy đã mất nhiều phước-hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho ông trong đời này lắm. Vì những sự vui-sướng tạm-thời của đời này, nhiều người bằng lòng bỏ sự bình-yên của Đức Chúa Trời muốn ban cho mình đến đời đời. Chúa muốn dùng người này để ban phước cho người khác, nhưng vì nhiều người chỉ tự lo cho mình, nên

phải chịu mất những phước mà mình sẽ được.

CẮT NGHĨA NHỮNG CÂU KHÓ HIỂU

Sáng-thế Ký 25: 27.—**Khi hai đứa trai nầy lớn lên.** Về phần xác, có lẽ È-sau và Gia-cốp đã lớn lên bằng nhau, nhưng về phần linh-hồn thì khác lắm. Thôi thường, cha mẹ hay xem con cái mình lớn lên về phần xác, chờ ít khi lo về phần linh-hồn.

Câu 28.—**Y-sáe yêu È-sau.** Ấy không phải nghĩa là ông không yêu-thương Gia-cốp đâu, nhưng mà thật ra ông ấy yêu-thương È-sau nhiều hơn Gia-cốp.

Vì người có tánh ưa ăn thịt rừng. Xem lời ấy thì biết ông đó ham-mến lăm về những việc thế-gian. Chẳng những ông yêu-thương È-sau về sự săn-bắn thôi đâu, lại còn có nhiều điều È-sau làm cho ông được vừa ý, nên cha con càng thêm khắng-khit.

Câu 29.—**È-sau ở ngoài đồng về, lấy làm mệt-mỏi lầm.** Chắc ông này đã săn-bắn cả ngày, và không được thịt gì, nên khi trở về, bị đói và mệt-nhọc lắm.

Câu 30.—**Em hãy cho anh canh qì đồ đó với.** Lời ấy tỏ ra ông dường như không còn cai-trị mình được nữa; ông chỉ thèm đồ ăn mà thôi. Sau đó, họ kêu ông là È-dêm, nghĩa là đồ (Sáng 36: 1, 8, 9, 19).

Câu 31.—**Này anh, hãy bán quyền trưởng-nam cho tôi đi.** Theo trong Kinh-thánh, thi đó là lời thứ nhứt của Gia-cốp đã nói. Lời ấy tỏ ra lòng ông hết sực trước-ao được những phước-hạnh thiêng-liêng. Có lẽ mẹ ông đã tóm cho ông biết nhiều về những phước-hạnh và quyền-tước của con trưởng-nam, và có lẽ bà ấy cũng cho Gia-cốp biết Chúa sẽ dùng ông để làm ứng-nghiệm những lời Ngài hứa.

Câu 33.—**Anh hãy thề trước đi.** Quyền trưởng-nam là quan-hệ lamar, Gia-cốp không biết anh mình có nói thiệt không, nên ông biếu È-sau phải thề. Lúc ấy, nếu ai thề một điều nào thì cũng như hiện nay họ đã ký tên rồi vậy.

Câu 34.—**Vậy, È-sau khinh quyền trưởng-nam là thề.** Lời ấy cho ta biết rõ lầm về tánh-hạnh của È-sau, ông không kể đến những sự giao-ước của Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham là qui dường nào.

LỜI HỎI:

- 1.—Kinh-thánh Tân-trước đã chép gì về È-sau?
- 2.—È-sau và Gia-cốp khác nhau thế nào?
- 3.—Vì có nào nàng Rê-be-ca lại có lòng yêu-thương Gia-cốp?
- 4.—Vì sao Gia-cốp lại muốn được quyền truwđng-nam?
- 5.—È-sau và Gia-cốp cả hai người tò ra

lòng xấu thê nào?

- 6.—Quyền truwđng-nam là gì?
- 7.—Vi có nào È-sau không kể đến quyền truwđng-nam là qui?
- 8.—È-sau đã mất phuoc-hanh gi?
- 9.—Kinh-thánh có nói về È-sau sẽ mất linh-hồn hay không?
- 10.—Hiện nay Đức Chúa Trời muốn dùng người ta để làm gi trong thế-gian này?

25 SEPTEMBRE. 1932

GIA - CỐP TẠI BÊ - TÊN

(Sáng-thế Ký 28: 10-17)

CÂU GỐC: —**Này, ta ở cùng người, người đi đâu, ta sẽ theo gìn-giữ đó**

(Sáng-thế Ký 28: 15)

LỜI MỞ ĐÀNG

ÔNG Y-sác và bà Rê-be-ca ở với hai con tại bờ-cõi Bê-e-Sê-ba ném về phía Nam đất Palestine. «Bởi ông Y-sác đã già, mắt chẳng thấy được nữa.» Y-sác biết mình chắc không còn sống lâu hơn nữa, nên ông bèn nhứt-dịnh chúc phuoc cho con đương khi ông còn có thể làm được. Nhà ông đã chia ra hai phe. Ông Y-sác thi thiên-tư È-sau, còn bà Rê-be-ca thi nhứt-dịnh cho Gia-cốp sẽ làm lớn hơn. Đức Chúa Trời đã phán-bảo cho biết rằng Gia-cốp sẽ nhận-lãnh được giao-tróc của Ngài làm cùng Áp-ra-ham. Như thế, hai ông bà ấy đáng để cho Đức Chúa Trời sắp-đặt số-phận của hai con mình. Song lẽ họ không làm như thế, mỗi người lại lập mưu-kế riêng. Vì vậy, ông Gia-cốp lia-bỏ nhà nhiều ngày mà không trở lại. Mọi người lùe đó buồn-bã lắm. Vậy, nếu cả cha mẹ và con-cái đều bằng lòng nhờ-cậy vàng theo Đức Chúa Trời, thì chắc không xảy ra những điều đó được.

I.—Quyền-thể của Đức Chúa Trời

Trước khi È-sau và Gia-cốp ra đời, Đức Chúa Trời đã phán-bảo cho biết rằng hai người sẽ thành ra hai nửoc. «Còn Ngài đã phán: Dứa lớn phải phục dứa nhỏ.» Câu ấy chắc có nghĩa là sự giao-tróc cho Áp-ra-ham thì về tay Gia-cốp làm kế-nghiệp. Những việc đó chỉ có Đức Chúa Trời được phép định theo ý Ngài. Nếu người ta hiểu như thế, thi biết không tự khoe mình được. «Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng mà Ngài trọn quyền làm cho bại-hoại.» Người ta không

thể hiểu rõ được những phuoc-hanh thiết cho đến khi nào họ bằng lòng cùi đầu xuống trước ơn-diễn của Đức Chúa Trời. Vì có mọi người đều đã phạm tội, nên phải tự nhận tội mình và hả minh xuống trước mặt Đức Chúa Trời, mà hứa-nguyên hết lòng phục-tùng Ngài, và quyết-dịnh ăn-nan bỏ tội.

II.—Tánh loài người thiếu sự khôn-ngoan thiêng-liêng

Y-sác và cả nhà ông lúc bấy giờ đều biết Đức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp được nhận quyền truwđng-nam. Nhưng tiếc vì họ không có lòng nhin-nhục để chờ-đợi Chúa làm ra ý Ngài. Họ chỉ theo sự khôn-ngoan riêng của mình để làm ra việc của Ngài.

Y-sác có lòng yêu-thương È-sau, ông vẫn cứ muốn ban quyền truwđng-nam cho È-sau, mặc dầu ông biết làm như thế là trái ý-muốn của Đức Chúa Trời.

Rê-be-ca có lòng yêu-thương Gia-cốp và cũng hết sực tin rằng Đức Chúa Trời rất muốn ban quyền truwđng-nam cho con ấy. Bà liền lập mưu-kế xảo-quyết đổi-trá để phá những việc Y-sác muốn thiêt-hành. Vậy đây chúng ta thấy cả hai ông bà đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, đáng buồn thay! Chắc ai cũng chỉ muốn thấy những chuyện tốt trong hai ông bà ấy. Nhưng ta nên biết rõ, theo như bài chúng ta đã học trước, Kinh-thánh rất trung-thành; nếu ai phạm tội, thi Kinh-thánh cũng cứ chép lại không giấu-giếm chút nào. Y-sác đã già, song còn ham-mến việc đời, ông đã nói về È-sau rằng:

«Độn một món ngon tùy theo cha sở-thích, đặng linh-hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.» Còn È-sau vì tra-thích món ăn, bằng lòng khinh-rẻ mà bán quyền trưởng-nam. Còn Y-sác đương sủa-soạn ban phước cho con, vì cũng ưa món đồ ăn ấy. Song các đều đó không phải ý-định của Đức Chúa Trời, nên kết-quả không được thành-tựu. Không có một ai trong thế-gian này và cũng không có quyền nào ngăn-trở được công-việc và ý-thánh của Đức Chúa Trời. Ai có đức-tin, chắc sẽ biết rõ được đều đó lầm, và sẽ có lòng nhịn-nhục mà chờ-đợi Ngài. Thật Đức Chúa Trời không cần bà Rè-be-ca và Gia-cốp giúp Ngài làm thành những đều mà Ngài đã nhứt-định. Chính Chúa đã phán: «Đứa lớn phải phục-tùng đứa nhỏ.» Đối với những người có đức-tin, lời đó thật đã đủ rồi..

III.—Gia-cốp gặp Đức Chúa Trời

Vì những sự dối-trá của Gia-cốp và của Rè-be-ca, nên trong nhà Y-sác lúc bấy giờ không còn bình-yên nữa. È-sau muốn nhứt-định giết Gia-cốp, và quyết chờ khi Y-sác qua đời thi sẽ ra tay. Nhưng Y-sác lại chưa chết ngay, sau đó ba mươi năm, ông mới qua đời. Song, vì ông già quá, và ai nấy sợ ông sẽ chết gấp, thì È-sau sẽ theo ý-định của mình mà giết Gia-cốp ngay. Vì vậy, nên bà sai Gia-cốp đến xứ Pha-đan-A-ram, tại nhà Bè-tu-ên, là nhà của ông ngoại Gia-cốp, mà kiều-ngụ tại đó. Bà nói mình muốn cho Gia-cốp đến đó để kết-hôn, nhưng kỳ-thiệt thi chỉ muốn cho Gia-cốp tránh khỏi mặt È-sau mà thôi.

Gia-cốp đã lia xíu mà đi một mình, từ đó mẹ con không còn thấy mặt nhau nữa. Nếu bà biết chờ-đợi ý của Đức Chúa Trời, thì chắc sẽ không khi nào gặp sự buồn-bã là mẹ con phải chia-rẽ nhau đó. Gia-cốp đi tới một chỗ, trước kia kêu là Lu-xor, về sau ông lại kêu là Bè-tên. Ông lấy một hòn đá làm gối để gối đầu, và nằm ngủ tại đó. Đương khi ngủ, ông thấy chiêm-bao có một cây thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên-sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Chiêm-bao ấy là Đức Chúa Trời đương dạy-dỗ Gia-cốp. Lúc ấy không có Kinh-thánh; và loài người cũng không được biết rõ về Đức Chúa Trời như bây

giờ. Cái thang mà Gia-cốp đã thấy chỉ về Đấng Christ. Và Gia-cốp biết người ta được giao-thông với Ngài. Lúc ấy, Gia-cốp cũng không được biết rõ về Đấng Christ như nay người ta đã biết về Ngài. Nhưng, từ lúc ấy, ông biết Đức Chúa Trời muốn giao-thông với ông. Đức Chúa Jèsus đã nói rõ lâm về cái thang ấy, khi Ngài tiếp chuyện với Na-tha-na-ên: «Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên-sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người» (Giăng 1: 51). Đức Chúa Jèsus đã phán rằng Ngài là đường đi để cho người ta đến với Đức Chúa Trời.

IV.—Sự giao-ƯỚC của Đức Chúa Trời với Gia-cốp

Sau khi Gia-cốp thấy cái thang, thì Đức Chúa Trời hiện đến với Gia-cốp và cũng hứa với ông rằng: «Ta sẽ cho ngươi và dòng-dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây.» Dòng-dõi ông sẽ được đất Pha-lê-tin để làm xíu mình. Lại Đức Chúa Trời cũng phán với ông như Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: «Các chi-họ thế-gian sẽ nhòe người và dòng-dõi người mà được phước.» Ấy là chỉ về Đức Chúa Jêsus-Christ, vì Ngài là dòng-dõi của Gia-cốp theo tánh xác-thịt. Hễ ai tin đến Ngài, thì được sự sống đời đời. Vậy lời hứa cho Gia-cốp đã được ứng-nghiệm trong Ngài vậy. Lúc đó, Đức Chúa Trời cũng hứa Ngài sẽ ban ơn cho Gia-cốp. Dẫu ông có lòng dối-trá, nhưng không có xứng-đáng gì cả, nên Chúa đã hứa Ngài sẽ ở cùng người, sẽ gìn-giữ người, sẽ đem người về xíu mình và sẽ không khi nào lia-bỏ người. Ấy tỏ ra hiện nay Đức Chúa Trời đương lấy ơn-diễn Ngài mà đối-đãi loài người bằng cách ấy. Người ta chỉ cần phải làm một đều là hết lòng tin và nhòe-cậy Ngài.

V.—Gia-cốp nhìn Đức Chúa Trời

Khi thức giấc dậy, Gia-cốp nói rằng: «Thật Đức Chúa Trời hiện có trong nơi đây mà tôi không biết.» Từ lúc ấy ông khỉ-sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Tức thì ông đã lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, đỡ đầu lên trên chót trụ đá, rồi đặt tên chỗ ấy là Bè-tên, nghĩa là nhà Đức Chúa Trời. Rồi đó «Gia-cốp bèn khấn-vái rằng: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn-giữ tôi... thì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi.

Hòn đá...sẽ là đền của Đức Chúa Trời và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của-cải mà Ngài sẽ cho tôi.» Gia-cốp dẫu không cần phải trả lại cho Chúa như vậy, cũng được lời hứa của Ngài, vì Ngài đã phán rồi, chắc Ngài sẽ theo lời hứa đó mà làm cho thành-tựu.

Những điều mà Gia-cốp đã nhứt-định đó thật là phải lắm. Dầu ông được biết ít về Đức Chúa Trời, song ông cũng bằng lòng theo sự sáng mà ông đã được có. Nếu tin-dồ hôm nay đem minh mà so-sánh với Gia-cốp, thì có lẽ sẽ thua ông. Khi đã được biết Đức Giê-hô-va, thì ông liền thờ-lạy Ngài và cũng chịu hứa-nguyên dâng của-cải mình cho Ngài nữa. Dầu ông chưa được thánh-sạch, nhưng ông biết về Chúa bao nhiêu, thì ông theo Ngài bấy nhiêu. Hôm nay chúng ta đã được biết rõ về Đấng Christ và cũng được có Đức Thánh-Linh trong lòng để cai-trị minh, nhưng tiếc thay, chưa làm phận-sự minh! So-sánh với Gia-cốp, ta thật còn thua-kém quá chừng. Nguyện Chúa giúp mỗi người ngó đến gương ông mà làm theo.

CẮT NGHĨA NHỮNG CÂU KHÓ HIỂU

Sáng-thế Ký 28: 11.—**Người lấy một hòn đá làm gối đầu.** Lúc ấy những người chăn chiên hay dùng hòn đá để gối đầu khi chăn-giữ con chiên.

Câu 12.—**Bèn có chiêm-bao.** Đây là lần thứ nhứt mà Đức Chúa Trời đã dùng chiêm-bao để dạy-dỗ loài người.

Các thiên-sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Lời ấy tỏ ra về các thiên-sứ hầu việc và gìn-giữ các tin-dồ (Hê 1:14).

Câu 13.—**Nay Đức Giê-hô-va ngự trên**

đầu thang. Thật Đức Chúa Trời là Đấng rất quan-hệ hơn các đều trong chiêm-bao ấy, không phải như các thiên-sứ.

Ta sẽ cho người và dòng-doi người đất mà người đương nằm ngủ đây. Thật lời hứa ấy rất qui-báu cho Gia-cốp, vì ông đã đi trốn khỏi xứ mình, nếu còn trông được trở lại không?

Câu 15.—**Vì ta không bao giờ bỏ người.** Đây là lần thứ nhứt mà Kinh-thánh đã chép về lời phán an-ủi đó (Phục 31:6; Giô 1:5-8; I Sử 28:20; Hê 13:5, 6).

Câu 17.—**Người bắt sọ và nói rằng : Chốn này đáng kinh-khủng thay.** Ai ai cũng vậy, khi nhìn biết Đức Chúa Trời, thì liền biết kinh-sọ Ngài.

LỜI HỎI :

1.—Bởi cái gì làm cho nhà Y-sác có sự bối-rối?

2.—Cả nhà Y-sác có biết Đức Chúa Trời đã lựa-chọn Gia-cốp để được quyền trưởng-nam không?

3.—Vì cớ nào Y-sác muốn ban phước cho Ê-sau?

4.—Bà Rê-be-ca và con trai là Gia-cốp đã trái ý Đức Chúa Trời thế nào?

5.—Vì cớ nào Gia-cốp phải đi trốn khỏi xứ mình?

6.—Y-sác sai Gia-cốp đến xứ nào để làm gì?

7.—Gia-cốp có thấy mẹ nữa không? Có thấy được mặt cha không?

8.—Đức Chúa Trời đã hiện đến với Gia-cốp thế nào?

9.—Đức Chúa Trời đã hứa gì với Gia-cốp?

10.—So-sánh Gia-cốp với nhiều tin-dồ hôm nay, thì có khác nhau thế nào?

TIN-TỨC

(Tiếp theo)

Hoan-nghênh.—Từ tháng Juillet, ông bà J. D. Olsen và ông bà P. E. Carlson đã sang tới bồn-xứ để lại hầu việc Chúa như xưa. Vậy bồn-báo xin hoan-nghênh và cầu Chúa ban phước dư-dật cho các ông bà đó.—T. K. B.

Nhà-in bồn-hội.—Nhà-in đang sửa-soạn làm lịch xé năm 1933. Hình vẽ đẹp, mỗi ngày có một câu Kinh-thánh, đủ cả ngày tháng tết lẫn ngày tháng ta. Giá tiền có lẽ cũng bằng giá lịch năm nay. Ai muốn mua, xin làm ơn gởi thư ngay cho nhà-in để nhà-in biết nên in độ bao

nhiều. Xin đừng để trễ, kêt lại hết như năm ngoái thì đáng tiếc lắm.

Nhà-in sẽ tái-bản quyền thơ-thánh. Có sửa lại đòi chô cho dễ hát, và thêm vào một bài nữa, cộng tất cả là 201 bài. Còn quyền Phuoc-âm yếu-chỉ chữ nôm cũng sẽ lại in lần thứ hai nữa.

Trường Kinh-thánh, Tourane.—Xin nhắc lại để các nam nữ học-sanh nhớ rằng: Đến 26 Août 1932, trường Kinh-thánh sẽ khai trường. Vậy, đúng ngày đó, xin các học-sanh tè-tựu vô trường mà học-tập.